

Föreningen  
Gamla Gårdapostrar  
Göteborg



Ur arkivet  
sept - 02



# Pråmarna som plötsligt försvann

*Trafiken på och vid Mölndalsån*

VI, som växte upp i trakterna kring Mölndalsån och kom att under många år arbeta vid kanten av den vet, att pråmarna kom att spela en stor roll i stadens näringsliv, inte bara genom att flytta varor från fartygen till land eller tvärtom. I stadens industrihistoria har pråmarna sin givna plats.

I en intervju berättar den sedan ett par år bortgångne kommunalman-  
nen Arne Berggren om detta:

"Ån var inte bara en gräns mellan Örgryte och Göteborg. Den var också en viktig trafikled. Min farfar var med och drog pråmar genom ån. Dessa skulle till de olika fabrikena som låg efter ån ända upp till Mölndal. Någon gång fick vi reda på att farfar skulle förbi med någon pråm. Då gick mamma alltid ned med kaffe till honom. Dessa pråm-  
dragare hade ett verkligt slitarbete. För att lätta upp arbetet sjöng man alltid arbetssånger. Tyvärr har jag inga upptecknade."

Andra har berättat om hur man som barn använde pråmarna som lekplats. Det var många små gårdakillar som fick ett ofrivilligt bad i det redan då lindrigt rena vattnet i Mölndalsån. Och ändå var det så att när holländarna en gång i tiden var i Göteborg och grävde kanaler så var det för att få friskt vatten in i staden från Mölndalsån. Man grävde den kanal som vi idag kallar Fattighusån.

Det var den kanal som så småningom möjliggjorde pråmfart på Mölndalsån.

\*\*\*

DEN FÖRSTA anhalten, från hamnen räknat, var där Fattighusån möter Mölndalsån. Där förankrades pråmar som skulle till Ceres konstgödsselfabrik. Om denna har en annan gammal gårdabo, Gunnar Tholin, berättat:

"Vid Rantorget låg Ceres fabriker

som var en konstgödsselfabrik. Jag minns pråmarna som kom dit med råmaterial och tog den färdiga produkten därifrån. Jag minns gubbarna som bar säckarna. Det var ett hårt arbete och lång väg att gå med säckarna. Jag minns hur gubbarna bar sig åt när det kom en ny in i gänget. Det stod två gubbar i pråmen och långa upp säckarna på nacken på den som skulle bära. När det var en ny man, lyfte de säcken högt och släppte den ner. Nykomlingarna skulle luttras och provas. Pennalism förekom tydligen på fler ställen än skeppsgossekåren.

Själv har jag minnen av pråmarna vid Ceres. Det var i början av 20-talet när vi byggde våra kristallmottagare själva. I pråmarna med råmaterial till konstgödsel kunde vi plocka små glänsande kristallbitar som vi kunde använda som kristaller i våra mottagare. Ljudet var visserligen inte lika starkt som det som åstadkoms av de kristaller vi köpte i radioaffären, men eftersom vi fick dessa kristaller gratis så använde vi dem ändå.

Några år senare kom jag att arbeta på en fabrik som fick sitt bränsleförråd, det vill säga kol, via pråmar i Mölndalsån. Det gick så till att ena dagen kom bogserbåten stånkande med pråmarna som förtöjdes utanför planket. Dagen efter kom ett gäng stadiga kolkörare som skulle transportera kolet från pråmen till kolgården. Detta skedde med hjälp av kolkärror som förmodligen rymde en hl var.

Transporten skedde på smala sviktande plankor som fick en allt brantare lutning allt eftersom kol-  
lagret fylldes på. En säck med heler Preppens Bayerska öl tillhörde rekviritan. Allt eftersom pråmen och ölflaskorna tömdes blev förmodligen plankorna både smalare och vingligare. Trots detta hörde man aldrig talas om någon som trillat av plankorna med sin last."

\*\*\*

Lossning av kol vid någon av fabrikena längs Mölndalsån.





Gårda Fabrikens utseende under de första åren på 1880-talet.

PRÄMTRAFIKEN på Mölndalsån var så viktig att vi hade svårt att fatta att den inte behövdes längre. Många satte säkert upp ett förväntat ansikte när man fick klart för sig att man varit tvungna att bärga en sjunken präms för att få ett exemplar att visa eftervärlden. Göteborgsprämarna kanske inte varit världens vackraste flytetyg, men nog var de bland de mest praktiska. När man såg en bogserbåt i hamnen som drog en rad prämar efter sig eller drog en rad prämar uppför Mölndalsån så fick man en känsla av något som fungerade enkelt och självklart.

Det mest förvånande är väl inte den utveckling som skett utan att det gick så fort när det kom igång. Långt in på 50-talet drog bogserbåtarna sina prämar genom hamnen och uppför Mölndalsån – i dag räknas det som en kuriositet att man kunde få fatt på en skamfilad präms att bevara som ett minne av en tid som flytt.

Som väl var hade prämen inte legat i vattnet så länge att det blev samma problem att bevara den som med regalskeppet Wasa. Men de minner ju om olika tider.



Sista prämen.

## Varför heter det *på* Gårda men *i* Majorna?

Jag heter Gunnar Tholin och är född i Ågränd på Gårda 1915. Där bodde vi de första åren, men sedan flyttade vi till Duvan 8 där vi hade en enrumslägenhet. Det var en specialitet för Gårda att man inte talade om gatuadresser utan alltid sa kvartersnamnet.

Vid Rantorget låg Ceres fabriker som var en konstgödsselfabrik. Jag minns pråmarna som kom dit med råmaterial och som tog den färdiga produkten därifrån. Jag minns gubbarna som bar säckarna. Det var ett hårt arbete och lång väg att gå med säckarna. Jag minns hur gubbarna bar sig åt när det kom en ny in i gänget. Det stod två gubbar i pråmen och langa upp säckarna på nacken på den som skulle bära. När det var en ny man lyfte de säcken högt och släppte den ner. Nykomlingen skulle luttras och prövas.

En fråga som jag ofta ställt mig är: Varför säger man på Gårda när man säger i Majorna, i Kungsladugård och så vidare. Visserligen säger man på Hisingen, men det är ju för att Hisingen är en ö. Kan det möjligen vara för att Gårda varit ett landeri och att man egentligen säger på landeriet Gårda?

Många av husen på Gårda var gamla, byggda före sekelskiftet, men en del nybyggda fanns naturligtvis också.

Mölndalsån var en viktig trafikled, men den hade spelat en större roll tidigare. Man hade badat i ån. Man hade anordnat lusturer i båtar på den. Man hade spelat och dansat på dessa. Nu kom ingen i ån utan att de trilla i.

En person som utmärkte sig var "Rö-Per". Han var ganska alkoholiserad och satt för det mesta på något café. Hans största merit var att han hade varit med och bildat GAIS. Det berättar han om jämt och ständigt. Vidare hade vi "Bladurs". Han hade arbetat i en frisørsalong på Gårda men fått slut. Han hade därefter öppnat eget. Det innebar att han köpt lite barberarverktyg som han hade i en låda. Den som ville bli klippt, lämnade in en lapp på ett café och så kom "Bladurs" hem och klippte.

Där fanns också "Jaguaren" och hans bror. Det var ett par beskedliga människor som inte gjorde någon människa något förnär. När de kom, kom alltid "Jaguaren" först och hans bror tre meter efter. Alla hade öknamn, det gick inte att undvika. Det var sällan någon som kändes under sitt riktiga namn.

Örgryte kallades en gång Sveriges rödaste kommun. Det var inte så underligt att det blev så. De flesta som bodde på Gårda, i Krokslätt och i Lunden var fattiga arbetare. Bö och de delar av Örgryte som låg i Jacobsdal var inte bebyggda. På Gårda var det bara vid Underås som det fanns några villor där det bodde andra människor. Det var alltså bara fattiga människor som i stort sett befolkade Örgryte. Skår var ännu en herrgård med jordbruk.

När det gällde politiken var Rantorget en tummelplats för politiska förkunnare av olika kaliber. Jag var där och lyssna på Hinke Bergegren, Albin Ström och under en viss tidsperiod en del nazistiska talare. Det som 12-13-åringen ville höra var inte det politiska budskapet. Det ingick i stället i vårt nöjesliv att lyssna till dem som skällde bäst.

Någon politisk påverkan kan jag inte minnas att jag fick hemma. Det var så att min farfar hade varit liberal. Min pappa hade väl så småningom kommit att rösta på socialdemokraterna, men det var väl inte mer.

Jag minns att när jag var 17 år hade jag ett arbete på ett textilföretag. Det var dåliga arbetsförhållanden så jag sökte kontakt med Textilarbetarförbundet och vi bildade en fackförening. Sedan gick arbetsgivaren med i Svenska Arbetsgivareföreningen och man skulle ha fram en syndabock. Det blev jag och jag fick avsked. När jag kom hem med beskedet så var farsans kommentar:

– Var det nödvändigt?

Vi blev alltså inte påverkade i någon rabulistisk anda.

# ”TJOBETS”

## GÅRDA-SÄCK

### föga populär i Allsvenskan

Med anledning av att stadsdelen Gårda håller på att försvinna genom rivningar etc skall vi prata lite om Gårda BK, John Johanssons gamla klubb, som startade 1919 och som alltså i år kan 50-årsjubilera. En klubb som luktat allsvensk kruttrök och som då bl a presenterade den berömda Gårda-säcken med Robert ”Tjobet” Gustafsson som domptör och taktiksnackare.

I all tysthet kom Gårda BK till i kafé Sparven vid nuvarande Spinnmästaregatan, förr Örngränd. Till en början höll man sig bara med ett ungdomligt fothollslag, blygsamt benämnt Gårda BK:s tredje lag. Denna elva hade emellertid en bra innertrio, Alex Simonsson och Henning Olsson samt centern Johannes Lundberg, en teknisk kille, legendarisk i stadsdelen under namnet ”Kravas”. Inrarna gick sedermera till Gais och Alex Simonsson så småningom till amerikanska Viking, i vars färger han tillsammans med ”Murten” Carlsson och Dicko Magnusson med flera hälsade på i Sverige på en turné.

I övrigt var laget för ojämnt för att kunna nå några större framgångar.

#### Starka ledare

År 1921 lyckades laget visserligen placera sig som tvåa i Göteborgs-seriens klass IV, men där-efter gick det trögt. Aktiviteten var tämligen ringa. Vissa år spelade man knappast fler matcher än de, som förekom i Göteborgs-serien.

En energisk ledartrio, John Johansson, senare ”lejon” i Göteborgs Fotbolls-förbund och Trusten, Nils Thorell och Arvid Höglund, bar i första hand upp klubben under det trevande begynnelsekedet.

Men när man 1927 genom tur-samma omständigheter lyckades komma upp i Göteborgs-seriens högsta klass förändrades allt snabbt till det bättre. A-laget förstärktes och förnyrades. Den gamla svartbruna dräkten fick vika för en trevligare i grönvitt. Träningen och matchningen fick mera metod.

#### Till Allsvenskan!

Hur sedan den lilla klubben efter att 1931 ha vunnit Göteborgs Elitserie med jättekliv tog sig upp i ”svenska elitserien” är ett stycke fotbollshistoria.

Västsvenska serien — division III — hemfördes 1933 och division II, var Gårda BK klar med 1935. Kvalet till Allsvenskan vanns efter tre rafflande duster med Malmö FF.

Flera omständigheter bidrog till genombrottet. Förre Gais-ledaren Robert ”Tjobet” Gustafsson var en av orsakerna. Han kom 1931, och förenade ett särdeles temperament med fir näsa både för hans lag borde förstärkas och var förstärkningen skulle hämtas.

Han hade också förmågan att få sina grabbar att göra sitt yttersta, när det verkligen gällde. Ett fint komplement till ”Tjobet” blev Werner ”Mickel” Andersson, som kom till Gårda BK, där han snart blev spelande tränare, sedan RIK ramlat ur Allsvenskan.

Werner gjorde skäl för namnet ”Mickel”. Hans rutin från all-

svenska IFK-tiden — 10 landsmatcher bla — paräd med listiga finesser, tekniska och taktiska, blev till stor nytta vid matcherna med de allsvenska storheterna.

### Så kom "Buss-Oskar"

Ett tredje ess fick Gårda BK i Oskar Johansson, vid denna tid en initiativrik konkurrent till Göteborgs Spårvägar, "Buss-Oskar" mest kallad. Hans inbopp i styrelsen gav klubben vissa möjligheter till spelarförstärkningar inför starten i div II. Värvingarna vid framstötten mot Allsvenskan blev många, i en del fall rent sensationella. Främsta kapet var den internationelle ch Harry "Båten" Johansson från Gais, men även

IFK:s "första reserver", målvakten Henock Abrahamsson och hb Mauritz Akerwall samt öisaren Lolle Liberg väckte uppmärksamhet.

Det kan man också säga, när Svarte-Filip Johansson övertalades att snöra på sig sina stora "dojor" och ställa dem till Gårdas disposition.

### Ljunt välkommen!

Entrén i storserien blev under sådana förhållanden inte särskilt välkommen. Storklubbar i Göteborg vände sig mot de "oblyga värvingarna" och ute i landet var man inte särskilt intresserad av att få fyra göteborgslag i serien.

Expertisen, bla i pressen, spådde Gårda en kort varaktighet i allsvenska societeten. Laget fick namnet "Fula ankungen". Gårda kom alla spådomar på skam genom att klara sig i 8 år! Kom aldrig på medaljplats, men var tre gånger på övre halvan i tabellen.

Laget hade ett nästan ogenomträngligt försvar, "Gårdasäcken", men också fina anfallsmän som bolltrollaren Gunnar Gren, skytten Holger "Proppen" Bengtsson, tekniske Lennart Holländer, energiknippen Elon Olsson, snabbe "Lalle" Erander och klipske Gunnar "Lill-Påsket".

Degraderingen ur Allsvenskan följdes av ett hastigt ras. År 1948 var man ända nere i Göteborgsse-

riens klass II. Just nu är laget i Eliten.

### Tomten fruktat

Stadsdelen Gårda har också haft andra lag än Gårda BK och 1917—1918 fanns ett slagkraftigt lag vid namn Tomtens BK. Från 20-talet kommer man ihåg Höjdens BK och Adolfsbergs BK, medan IF Götarna, Gårda SK och Dämmets BK blomstrade under 30- och 40-talen.

BK Renitz, allttjämt i farten, har som högst varit uppe i div III.

Enskilda spelare ur dessa klubbar har också nått Allsvenskan, inte bara i Gais och Gårda utan också i IFK och Öis.

E L

## GÅRDA BOLLKLUBBS allsvenska säsonger 1936—1943

| 1936       |       | 1937       |       | 1938        |       | 1939          |       |
|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
|            | poäng |            | poäng |             | poäng |               | poäng |
| Elfsborg   | 34    | AIK        | 36    | Sleipner    | 30    | Elfsborg      | 34    |
| AIK        | 30    | Sleipner   | 27    | Hälsingborg | 26    | AIK           | 25    |
| Sandviken  | 27    | Örgryte    | 25    | Landskrona  | 26    | Malmö FF      | 25    |
| Göteborg   | 25    | Sandviken  | 25    | Elfsborg    | 26    | Landskrona    | 25    |
| Landskrona | 24    | Elfsborg   | 24    | GARDA       | 25    | GARDA         | 22    |
| GARDA      | 24    | Malmö FF   | 21    | AIK         | 24    | Brage         | 21    |
| Örgryte    | 21    | Göteborg   | 21    | Brage       | 21    | Sleipner      | 20    |
| Sleipner   | 19    | GAIS       | 21    | Sandviken   | 21    | Sandviken     | 20    |
| Norrköping | 18    | Landskrona | 19    | Malmö FF    | 20    | Hälsingborg   | 20    |
| GAIS       | 17    | GARDA      | 18    | Örgryte     | 19    | Örgryte       | 19    |
| Halmstad   | 17    | Djurgården | 14    | Göteborg    | 16    | Degerfors     | 19    |
| Eskilstuna | 7     | Norrköping | 13    | GAIS        | 10    | Hallstahammar | 14    |

| 1940        |       | 1941        |       | 1942        |       | 1943        |       |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|             | poäng |             | poäng |             | poäng |             | poäng |
| Elfsborg    | 32    | Hälsingborg | 31    | Göteborg    | 31    | Norrköping  | 31    |
| Göteborg    | 32    | Degerfors   | 29    | GAIS        | 27    | Elfsborg    | 30    |
| Hälsingborg | 27    | AIK         | 26    | Norrköping  | 26    | Hälsingborg | 30    |
| Brage       | 26    | Elfsborg    | 25    | Hälsingborg | 26    | Degerfors   | 26    |
| Sandviken   | 22    | Landskrona  | 25    | Malmö FF    | 25    | Malmö FF    | 25    |
| AIK         | 21    | Göteborg    | 22    | Degerfors   | 23    | Halmstad    | 25    |
| Landskrona  | 21    | Norrköping  | 22    | Elfsborg    | 22    | AIK         | 24    |
| Sleipner    | 21    | Malmö FF    | 22    | GARDA       | 22    | Göteborg    | 24    |
| GARDA       | 20    | GARDA       | 18    | AIK         | 21    | Sandviken   | 18    |
| Malmö FF    | 18    | Sandviken   | 18    | Sandviken   | 15    | GAIS        | 15    |
| Örgryte     | 14    | Brage       | 16    | Landskrona  | 14    | GARDA       | 9     |
| Hammarby    | 10    | Sleipner    | 10    | Reymersholm | 12    | Eskilstuna  | 7     |

# VILKET GÄNG!

GT-75

— och det var John, 80,  
som skapade Gårda BK

HÄRLANDA (GT) Att sitta mitt emot John Johansson, 80, och snacka fotboll — det känns ungefär som att sitta i skolbänken igen.

Men det är en förbaskad rolig lektion. Legendariske Johnne briljerar aldrig med sina mångåriga erfarenheter, han håller sig hellre till de goda historierna.

Och historien om Gårda BK verkar allra kärast!



Av  
Robert  
Carnegart

KVARTERSGANGET Gårda Bollklubb är för yngre generationer någonting som det växer mossa på. Men för Johnne är det ännu någonting levande, något av ett livsverk.

Och visst finns det ännu många kvar i stan som minns den sällsamma epoken. Som minns när Svarte Filip — han kom från IFK — sköt Gårda till Allsvenskan 1935 med sina två mål i den tredje och avgörande kvalmatchen mot Mahö FF.

## ● HÄRLIG TID

— Ack ja, det var en härlig tid, suckar Johnne och glömmer sig kvar i decennierna. Vilka snidare vi hade: Svarte Filip, Harry "Båten" Johansson, Lennart Holländer, Henock Abrahamsson, Mauritz Åkervall, Sven Wikander ... och på senare tid även Gunnar Gren, Erik Bergqvist och Rune Ludvigsson.

Johnne var med från början och byggde upp det hela. Med sina bara händer skulle man kunna säga, eftersom några andra resurser inte fanns.

När vi bildades 1919 i en kafélokal på Spinnmästaregatan 2 fanns det väl hos oss som i alla andra nybildade klubbar sådana som yrade om att nå toppen. Men det fanns en viktig skillnad — jag ville att vi skulle komma dit.

Förmodligen märkte klubbkompisarna på ett tidigt stadium vilken auktoritet och duglig kraft Johnne hade inombords. Han blev ordförande, lagledare, lagkapten, stöttepelare i försvaret — hela rubbet på en gång.

## ● DRÖJDE

— Och det blev ju också Allsvenskan så småningom ... även om det dröjde lite längre än jag tänkt mig, menar han.

Året innan Gårda tog klivet upp i högsta societeten hade dock Johnne gått "förlorad" för viktiga kommunala idrottsuppdrag, men hjärtat gick inte att ta ifrån hans vinröda. Och det gick lika dåligt att snacka om Gårda utan att få Johnne i tankarna.

Sådana band är också omöjliga att klippa av. Johnne led helvetiska kval när Gårda rasade från Allsvenskan 1942 raka spåret ner i Göteborgsseriens klass II östra.

## ● GALÄRSBLAV

— Jag jobbade som en galärsblav på andra områden för att dölja sorgen, avslöjar han så här på ålderns höst. Men frågan är om jag någonsin kommit riktigt över det ...

Fotnot: John Johansson avgick med pension 1960, sedan han från 1928 varit verksam som både sekreterare och ordförande i Göteborgs fotbollförbund. Dessutom var han verksam i många år som ordförande i Svenska fotbollsdomareförbundet, som ledamot i Svenska fotbollförbundet, samt som arbetschef vid dåvarande Göteborgs Stads idrottsplatser. Listan av förtroendeuppdrag skulle kunna göras ännu längre ...



● Gamle förbundsordföranden John Johansson fyllde 80 år häromdagen. En händelse som inte passerade spårslöst förbi. Samtidigt med GT-fotografen Leif Jacobsson trillade följande prominenta sällskap in, fr v: Anders Bernmar, Holger Bergqvist, Gunnar Gren och Roland Jerneryd — om ni inte skulle känna igen dem ändå.



GP-02

# Nu är Gårda på väg tillbaka

## Men som i gamla tider blir det inte

Anrika Gårda BK är på väg uppåt igen. I går kväll säkrade de seriesegern i division VI B på Lemmingvallen.

Och publikrekordet (26 178 åskådare) från matchen mot Brage 1937 står sig.

■ De klassiska vinröda tröjorna var på och något snack om saken var det inte. Gästande Högaborg FC har inte mycket att sätta emot.

Det berömda försvarssystemet "Gårdasäcken" behöver inte användas.

Men det var på den tiden de gamle påstår var bättre. I det här fallet kanske det ligger något i det också. För då huserade Gårda BK i allsvenskan. Åtta säsonger (1935/36-42/43) blev det och här spelade berömdheter som målvakten Henock Abrahamsson, Gunnar Gren och "Svarte Filip" Johansson.

På Lemmingvallen avgör Gårda redan i den första halvleken. Patrik Larsson trycker in en volley nästan från dödlinjen. Otägbart och 1-0. Sedan fyller han på med att stöta in ett högerinlägg vid bortre stolpen och det var 2-0. Det tredje gör Anders Dahl på nick. Snycgt och 3-0.

- Roligt just nu, säger ordförande Lennart Erlandsson.

Vi kan avslöja att det var ännu roligare i andra halvlek. då gör Gårda fem mål till. Anders Eriksson sätter två, Patrik Larsson fixar ett till, Johan Lindstrand och Magnus Andersson avslutar. För Högaborg tröstmålar genom Martin Hildeborn.

Slutresultat 8-1 (3-0).

Hemligheten bakom Gårdas nuvarande framgångar kan vara att man tog över Torpas i fjol. Då kom 16 spelare och några ledare.

- Och nu har vi startat upp ett ungdomslag, nästa år blir det två till, säger Erlandsson.

Någon regelrätt sammanslagning mellan klubbarna var det inte.

- Vi ändrar aldrig vårt klubbnamn. Vi bildades 1919. Ville de vara med oss var de välkomna.

Nu kan Gårdapojkarna spela resten av säsongen i kavaj. Men festen får vänta till efter serieslutet.

**BOLENNART LARSSON**

031-62 41 70 bolennart.larsson@gp.se

### DIV VI B

Gårda-Göteborgs Stud. 4-1

Härryda-Högaborg 1-2

Backa-Lindholmen 3-4

Högaborg-Gårda 1-8

Göteborgs Stud.-Tollered 2-2

Hovås/Billdal-Hindås 6-1

Kärralund-Mölnadal 0-4

S:t Jakob-Härryda 2-4

|                 |    |    |   |    |       |    |
|-----------------|----|----|---|----|-------|----|
| Gårda           | 19 | 17 | 1 | 1  | 55-19 | 52 |
| Backa           | 19 | 14 | 0 | 5  | 74-24 | 42 |
| Hovås/Billdal   | 19 | 12 | 4 | 6  | 65-30 | 37 |
| Lindholmen      | 19 | 11 | 3 | 5  | 52-37 | 36 |
| Tollered        | 19 | 9  | 5 | 5  | 43-36 | 32 |
| Göteborgs Stud. | 19 | 9  | 3 | 7  | 41-34 | 30 |
| Härryda         | 19 | 7  | 3 | 9  | 32-40 | 24 |
| Mölnadal        | 19 | 6  | 1 | 12 | 42-61 | 19 |
| Högaborg        | 19 | 5  | 3 | 11 | 26-53 | 18 |
| Hindås          | 19 | 4  | 5 | 10 | 31-43 | 17 |
| S:t Jakob       | 19 | 4  | 2 | 13 | 31-66 | 14 |
| Kärralund       | 19 | 2  | 1 | 16 | 19-68 | 7  |

GÅRDABOR!  
Vinster i Penninglotteriet och Sv. Statens  
premieobligationer utbetalas av underteck-  
nad så snart resp. dragningslistor utkommit.

**ROLF ERIKSSON**  
S. KUSTBANEGATAN 17

**O. ALLESTIG**

FISKAFFÄR

Rantorget 5

Tel. 15 22 31

God sortering

**HENNING KULLBERGS**

SPECERIAFFÄR

Fabriksgatan 5

Telefon 15 28 20

REKOMMENDERAS

**"JONSON-MATTOR"**

Handvävda mattor av alla slag — HEMSLÖJDSMATTOR

**Jonson & Co.**

Dämmevägen 17 — GÖTEBORG — Telefon 19 05 94

Innehavare: Textilingenjör G. B. Jonson.

**OSKAR B. TINGVALL**

CYKEL- och RADIOFIRMA

Norra Gubberogatan 40

Tel. 15 15 20

Rekommenderas

**Ståhle & Andersson**

SVETSNINGSVERKSTAD

Vädursgatan 3

Tel. 16 92 25

— GAS- och EL. SVETSNING —

**Gunnar Gustafsson**

SKOMAKERI

GÅRDAVAGEN 10

Tel. 15 15 57

SAMLINGSVISA

Mel. Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad

Nu samlas åter gänget, så proper och grann.

En massa goa gubbar, som känner för varann.

En del har bott vid järnväg, en del intill en å.

Om någon har blivit äldre, det kan vi nog förstå.

Man gungat uti köket, när tåget gått förbi.

Sett regnbågsfärger i åa, med arom uti.

Han ser med glimt i ögat, å tänker ju så käck.

Ty Gårdagrabben é — fräck.