

## Åke Kvillerts fotoalbum märkt 'Gårda 8F' (scannat oktober 2012, EK)

Några kommentarer till bilderna 11-12 & 29 med familjen Kvillerts 'Schapp' på Södra Kustbanegatan ca 5-7.



Åke Kvillert 2002

Båda bilderna är utan tvekan från det som min generation (1937) kallade "Schappet" på södra Kustbanegatan mellan Dämmevägen och Drakegatan. (Nummer 5-7 låter rimligt.) Ägare var familjen Kvillert. Jag minns pappan men inte vad han hette i förnamn. Två söner minns jag jobbade i "firman". Båda medlemmar i GGP. Åke och Alvar. Åke är dessvärre död sedan något år tillbaka. De hade en syster (namn okänt) också som en tid bodde på Drakegatan 13. Vår tidigare medlem Kent Sandgrens mamma. ( Kent född 36-05--01 på Drakegatan 13 men uppväxt på Kobbarnas väg 46. Bor numera på Öland. Skall således inte förväxlas med Kent "Pessis" Sandgren som bodde på Dämmevägen, mellan Fabriksgatan och Spinnmästaregatan).

Mannen på den ena bilden tror jag är den äldre brodern Alvar. Jag sänder bilderna till honom och ber om mer information.

Reidar Hermansson

-----  
Här kommer lite hjälp med Åke och Alvars syster som hette Astrid, hon var gift med en som kallades "Jonne skorpa" och dom bodde på somrarna i Askims tältstäder där även mina föräldrar bodde. På bifogade bild så ser Du henne till vänster med sin son(jag tror han hette Lennart) men kallades som jag minns för "krullebaggen" och på hennes vänstra knä så sitter undertecknad. Min mor är för övrigt den resliga damen i mitten där bak. Du kan ju höra med Alvar att uppgifterna stämmer så att allt blir rätt.

Arne Jigsten

-----  
Hejsan !

Både Rune och jag känner mycket väl ihåg schappet, som allmänt kallades för "Lilla Liseberg". Där har vi köpt mycket godis ! Mamma, Hanseman (anm ek: Hans-Kenneth, "knäcken") och jag gick dit ibland och tog en dricka på gården där de hade en liten servering. Elisabeth o Rune Malmberg

-----  
Tack för dessa trevliga bilder från en "svunnen tid". Eftersom jag/vi bodde på Fabriksgatan 58, men hade min farbror och faster boende i Lunden, samt att de hade den lilla tobaksaffären på Gubberogatan (södra/norra?) så gick vi alltid förbi "gottaffären", men jag tror att vi aldrig fick gå in, för att hos Faster Anna och Farbror Holger i deras tobaksaffär fanns det kola som jag fick. Gratis!!! Ja det var tider det!

Med hälsningar från Göte Björkdahl  
Rytterholmen 14. 471 51 Klädesholmen

-----  
Hej alla.

Jag har bestämt för mig att man vid sjappet på Södra Kustbanegatan kunde stiga in bland träden bakom kiosken och ta en läsk kring enkelt trädgårdsmöbelmang. En liknande inrättning fanns ju också nästan nere vid dämmet på Dämmevägen.

Tobaksaffären på Södra Gubberogatan som betjänades alternerande av Anna och Holger minns som i går. Farsan skickade dit mig för att köpa två lösa Boy (eller om det var Bill). I den intilliggande gottaffären köpte jag oftast en strut salmiak à 15 öre. En rejäl mintkaka kostade 25 öre. Men sånt var lyx.

Jag fick även i uppdrag att handla en eller två pilsner i specieriaffären på hörnan i samma hus. Men då krävdes att föräldrarna skrivit en lapp, annars fick inte barn köpa dessa starka drycker.

Mjölkkaffären i andra ändan av huslängan hade öppet en stund på söndagarna för att barn skulle ha tillgång till färsk mjölk. Detta i den kylskåpslösa tid då affärstidslagen förbjöd övriga butiker att öppet på söndagar.

En bit ner på Duvslagsgatan hade Olles Glasmästeri under 59 år sin verksamhet. En del glas förvarades på Bleckets gamla tomt invid Medico. Olle Glas finns kvar men har flyttat upp till Scheelegatan i Lunden.

Detta apropå de fina bilderna av sjappet när tågen mot Skåne och Borås strök förbi.

Hälsningar  
Sune Tholin

Då på Södra Gubberogatan 19. Numera vid Vänerens strand mellan Mellerud och Åmål.