

FÖRENINGEN GAMLA GÅRDAPOJKAR

Gamle Gårdapojki!

Mötet den 23 april i år blev ju inställt. Detta på grund av den s k övertidsblokaden. Vi fick inte något meddelande från "Fritid" att vi inte fick ha lokalen. Kl 13,00 samma dag tog vi kontakt med vaktmästaren som sa att dom inte öppnade för några kvällsmöten. Det var att kasta oss på telefonen och meddela så många medlemmar vi kunde nå ^{på} detta sätt, för att förhindra att dom inte kom förgäves. Vi beklagar att ett 20 tal medl. ~~SKÅÅ~~ hade åkt till Munkebäck, vi hade ju inte på den korta tid vi hade till förfogande hunnit att meddela alla.

Men nu tar vi nya tag för resten av året. Härmed kallas Du att komma till följansammankomster:

Den 24 sept: Visning av bilder från södra Gårda samt arkivbilder.

Den 22 okt : Mötesförhandlingar, ev föredrag med bilder.

Den 25 okt : Föreningens årsfest: Landgång, Dricka, kaffe o glass, Korv och öl, Lördag. blandat med musik, dans samt uppträdande av egna och okända förmågor. Allt till det facila priset av 40 kr per person. Anmälan sker vid mötet den 24 sept. eller med den giroblankett som medföljer denna kallelse. Reservera denna lördagskväll!

Den 26 nov : Mötesförhandlingar, övrigt program fastställs senare.

Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna som vanligt försöker delta mangrant i våra sammankomster. Musik och servering vid mötena.

KL 19.00

Samtliga sammankomster äger rum i Munkebäcksskolan ingång vid biblioteket Munkebäcksgatan. Hållplats: Munkebäckstorg.

Vi har en bok om industrierna vid Mölndalsån där även Gårdas historia är beskriven jämte byggnationens förlopp från början. Boken kostar 25 kr och säljes av kassören.

Årsavgiften till föreningen är 25:- kr. Postgirokonto nr 42 55 82-4.

Ordf Gunnar Ekstrand tel 87 49 66 o 15 12 93

Sekr Osborne Persson " 19 91 39

Klmä Curt Andersson " 21 87 86

Arki Tage Hellström " 82 05 23

Kass Algot Olofsson " 26 41 83

Göteborg i sept 1980, Med kamratliga hälsningar, Styrelsen

P S. Anmälan till årsfesten skall ske senast den 22 oktober !

UTSIKT FRÅN MITT FÖNSTER

Minnen kring

Rantorget

Rantorget ligger vid Gårda som vi alla vet. Platsen kan väl icke kallas legendarisk men har dock spelat en viss roll i Gais historia. En stor del av de spelare och ledare som verkade i Gais begynnelse hade såväl bostäder som arbete i dess närhet, och på så sätt blev Rantorget en samlingspunkt i många år. Omkring 1903—1905 när det var som besvärligast, ja så gott som på upphällning med hela Gais, höll grabbarna på den tiden till på en plan som varit havreåker några år tidigare, just där nu Rantorget ligger.

Då, såväl som nu stod småpojkar bakom mål och var överlyckliga att få sparka till en riktig läderboll som hade hamnat vid sidan av planen.

En ibland dem var Einar "Skepparn" Hansson som sedermera blev en fin ytter, ifrån tidig ungdom i juniorlaget med snabbt avancemang till A-laget. De spelare som medverkare vid den tiden är väl nu borta och delvis glömda, men några namn kan kanske ihågkommas av de äldre från den tiden.

Georg Johansson (målvakt) Axel Larsson, John och Ernst Olsson, "Tersen" Lundbom, "Nisse på Torpet", "Lilla" Pära Jacobsson var några från den tiden såväl med, som utan smeknamn.

Efter några år blev sedan genom ordf Axel Svenssons initiativ en fotbollsplan arrenderad vid Ranängarna eller "Gaisänga" som den allmänt kallades på Gårda. Ovannämnda Axel Svensson är väl den *man* i dag skulle tacka för att föreningen existerar.

Med ett brinnande intresse, energi och kunnande förde han upp Gais till en storklubb, där även hans hustru



Stående från vänster: Okänd spelare värvad vid matchen, Fritjof Hillén, Werner Johansson, Lingvert "Pellan", Gustav Larsson, John Johansson "Snärjan", John Olsson, "Karla" (öknamn), Fridolf Jonsson, Joel Björkman.

Sittande från vänster: Einar Hansson "Skepparn", Johan Persson, Rudolf Larsson.

(Constance) Stanci fick agera tvättgumma, naturligtvis utan ersättning. Samlingspunkt var dock oftast Rantorget och därstädes, fröken Nilssons Café där Gaisgrabbarna voro mycket populära i konkurrens med polischefen Lätth om fröken Nilssons gunst.

Några fina spelare som t ex Erik "Snejsarn" Johansson, Gunnar "Karre" Pålsson, Henning Olsson, Gunnar Olsson, Sven Hammar har alla blivit uppfödda vid Rantorget för att inte tala om "Fritte" Hillén, Kalle Jonsson m fl som härstammade från Stadsdelen

Gårda. I förhoppning att vi alla Gais-supporters som vanligt skall träffas på Ullevi vill jag gärna citera en härlig legendarisk spelare, Lennart "Lellen" Holländer som i en match mellan GAIS och AIK efter alla konstens regler hade dribblat av AIK:s stora stjärna Sven Andersson, men av någon anledning blev tvungen att ytterligare en gång gå förbi honom och då samtidigt yttrade: "Förlåt, men har inte vi sett varandra förr.

Med grönsvarvt hälsning
Barbis vid Rantorget.

Gör som Göthe Malmqvist skriv ner Dina minnen från Gårda vi hjälper att redigera dem!

Eller tala in dem på en bandspelare, vi har medlemmar som har bandspelare och som gärna står till tjänst. Vi vill låna Dina gamla fotografier för kopiering till dia, vi emottager böcker, tidskrifter och tidningsurklipp för vårt arkiv. Det kan gälla personer, industrier, affärer eller föreningar.

**Tala med vår arkivarie Tage Hellström
Besök Remfabriken, vårt arkiv finns där.!**