



## Ordförandens ruta



Ordförande Dennitz Fredriksson

## Förändringarnas Gårda

Jag börjar min promenad där jag slutade i förra numret av *GÅRDAFOLKET*, i centrala Gårda (enl. mig) d v s området från tidigare Rantorget till Blekeallén.

Sätter mig på en bänk utanför "Ellysépalatset", ser i fantasin framför mig Rantorget och hör det nuvarande dånet från trafiken, får en klump i halsen och tänker, "hur skall jag beskriva detta?" Jag går istället över Willinsbron till "andra sidan järnvägen". Kobbarnas Väg har här blivit en slänt ner mot E6, men Södra Gubberogatan finns kvar med nyrenoverade hus på östra sidan - det ser fint ut.

Där gatan slutar finns trapporna upp mot Lunden. Jag går upp i trapporna och plötsligt är jag i en helt annan miljö, lummigt med träd och stigar och dånet från trafiken har minskat avsevärt. Kommer upp på en platå med utsikt över stan och nedanför ser jag området där jag växte upp, trafikinferno – spårväghallarna - bensinmackar, humöret i botten (förlåt att jag gick in i fiendeland!).

Går över på bron vid Ullevimotet, hamnar på Fabriksgatan; jag har egentligen aldrig gillat denna, gör det inte nu heller. Statoilmacken skall tydligen rivas och lämna plats för ett höghus på 40 våningar! Går Drakegatan ned till Åvägen, mysigt utefter ån. Hörnhuset Drakegatan/Åvägen är fullt av studentbostäder, tidigare Gårda Fabriker, det känns bra, gott att huset används!

Jag fortsätter på Åvägen, viker av vid Gårdavägen och befinner mig snart på Gårdatorget, som verkar trevligt. Här finns restaurang med uteservering och en bit längre bort ligger eller står Gröna Skrapan, men är den grön? Hittills på promenaden har det varit väldigt mycket

kontor, men när jag kommer till Vädursgatan upptäcker jag på ena sidan Brf. Gårda Terrass med 87 lgh och utsikt mot ån. På andra sidan ligger Brf. Bishop Alumn med 77 lgh. Den låga träbyggnaden som tillhör bostadsrättsföreningen byggdes redan 1890!



Gammalt möter nytt, hus och lunchrestaurant.

Promenaden avslutas vid Remfabriken som fick ett eget avsnitt i förra numret av *GÅRDAFOLKET*. Hoppas att alla har haft en bra sommar hittills, vi hörs och ses i höst!

## Alf är vår nye Hedersmedlem!

På årsmötet 2016 fastställdes att Alf Zachrisson, som är den med längst medlemstid i föreningen, hela 39 år, skulle bli vår nästa Hedersmedlem. Dennitz och jag åkte till Sekelbo i Kortedala och hälsade på.

Alf är 96 år fyllda, har förstas mycket att berätta om sig och sitt, och han gör det dessutom med värme och briljans! Mest handlar det om glädjen i musiken.



Affe in action!

Bild GGP:s arkiv, tack "Ane" Jigsten!

Han spelade huvudsakligen dragspel, har alltid varit omgiven av musik och var länge aktiv i Gamla Gårda-

pojkers egen orkester. Man var ofta ute på spelningar och spelade mest 40-50-talets dansmusik.

Farfar, Riksspelmannen, spelade fiol liksom Alfs pappa, hans fyra farbröder och hans egna barn. Mamma spelade munspel. Också barnbarnen trakterar instrument.

Alf bodde från början vid Gårdas norra gräns, Norra Gubberogatan, vid Lagerströmsplatsen. Han arbetade som föreståndare på olika ställen inom Kooperativa, flyttade till Hisingen och har sedan 1954 bott i Kortedala. Var mycket aktiv inom det fackliga. Han tycker att hans liv varit fantastiskt och att han lever mycket gott också nu. Han menar dock att just det där att så mycket är snabbt idag på många plan, inte gagnar oss som människor så väl egentligen. Visheten och den djupa glädjen blir lätt lidande.



*Det syns ju att vi hade ett rektit gött möte!*

Vi pratade också om aktuella saker som rör föreningen, bland annat om tankarna om vårt samarbete med Gamla GårdaFlickor. "Vi behöver både hålla samman och sams", menar Affe, vår nye Hedersmedlem.

Mötena med Alf har varit och är fantastiska, inte minst har jag fått ta del av Alfs stora musikaliska kunnande. Tack!

/Anndess

## GÖSTA LANTZ 100 ÅR!



Den 30 juni fyllde Hedersmedlemmen Gösta Lantz, två fr vänster på bilden, 100 år. Han uppvaktades med blommor från Gamla Gårdapojkar genom Reidar Hermansson, Stig Wejlerud, och Roy Johnson.

Gösta har sedan 1983 (i 33 år alltså!) varit medlem och gjort mycket för föreningen. Vi gratulerar å det varmaste!

## Medlemsmötena Gamla Gårdapojkar hösten 2016.

- 28/9** Christer Hansson visar en egengjord film om hur en tidning kom till 1977, annat än nu det!
- 26/10** Roger Andersson presenterar sin nya bok om Gårda och Folkvandvården informerar om munhälsa och Tandvårdstödets. Gemensamt med GGF.
- 30/11** Tommy Andersson håller föredrag om S/V Isolda som var Sveriges sista seglande fraktfartyg i transalantisk fart.
- 7/12** (OBS första onsdagen i december) Julfest med inbjudan från Gårda flickorna. (Anmälan senast 30/11).

Lokal är som vanligt Nya Lundenskolans Aula.

Varje möte (**sista onsdagen i månaden!**) börjar kl 19. Det brukar ju bli bäst om du kommer lite innan så tjötet hinner värma upp sig och att du hinner köpa och i godan ro rada upp alla lotterna för att vara säker på att finna vinstlotten snabbt.



*Under denna rubrik presenteras ett par medlemmar per nummer. Alla har vi ju en historia att berätta och den historia man har är värd att lyssna på. Det finns en fantastisk massa kunskaper och erfarenheter bland oss!*

## Bosse - Göteborgsklassikern

Bo Carlsson, fast vem säger Bo?, är fast förankrad i det göteborgska. Började livets vädjobana på Rantorget, samma hus som Café Ran. Idrott nästan jämt, lovande hockeyspelare, dominerade den lilla pojkbyggda rinken vid Kobbarnas väg och när det inte fanns is blev det fotboll och annan idrott. I rörelse jämt. Efter Gårda-skolan, Underåsskolan och Otterhälleskolan blev det verktygsmakarutbildning vid SKF:s Industriskola (heter något annat nu). Höll ställningarna ett tag (byggde alltså sådana) och fångades upp av den där bilfabriken på Hisingen, du vet. Jobbade som verktygsmakare under tio år och blev sedan arbetsledare vid Teknikavdelningen, pressverktygsenheten.

Men intresset för att vara ute och i förening med andra var ju starkt och Bosse engagerade sig i FMCK som medlem och ledare. Körde motocross med. Jawa 350 säger jag bara. Ja, det var väl en och annat kotte som flög där...



*Bosse Carlsson i Lunkartagen en tisdag i mars*

Lämnade bostaden på Rantorget redan 1963 och bodde sedan kring i Hammarkullen, och på Björkö i tio år, innan han och frun Marianne fick tag på den goa kåken på Hisingen (sicka vackra dörrar!!!).

Mer om denne klassiker är att han cyklat Vättern-rundan, men tyvärr inte sprungit Göteborgsvarvet. Han tycker det räcker med att han bor alldeles i närheten av där varvet går. Och det kan man ju hålla med om! Att se andra springa är förvisso också ett nöje.

### Ute i god tid?



*Fr vänster Lennart, Tage, Kent, Bertil, Dennitz, Elvy, Asta och Marianne.*

Ovanstående bild, från gården på Floragatan 5, på Gårdabarn vid slutet av kriget skickades in av Roy (fått den via Tage Mogren). Barnens fullständiga namn vid den tiden var: Lennart Andersson (medlem GGP), Tage Mogren, (medlem GGP), Kent Johansson, (num. Jinghall), Bertil Ljungdahl, (kassör GGP), Dennitz Fredriksson (ordf GGP), Elvy Andréasson, (GGF), Asta Andréasson (GGF och syster till Elvy) och Marianne Olsson.

Kanske diskuterades samarbete mellan Gårdapojkar och Gårdafllickor redan då? Fast, som du ser, så höll man sig på sin kant på den tiden. Red. hoppas det är bättre nu. Tack Roy!

## Början till slutet – eller början till något nytt?

**Gårdafllickor med på Lunken.** En solig men blåsig dag i april var vi två Gårdafllickor som infann oss i Gårda BKs stuga i Skatås, Ann-Britt Karlsson och jag. Också Elvy Norberg och Asta Jonsson skall vara med i utredningsgruppen om samarbetsformer med GGP, men fick förhinder denna gång.

Efter en härlig promenad i Skatåsterrängen tillsammans med Gårdapojkar och deras respektive blev det en fikapaus. Därefter följde ett möte som vi var inbjudna till med anledning av brevet vi sänt till Gårdapojkarna med önskemål om en sammanslagning av våra föreningar.

**Akut läge för vår förening.** Gårdafllickorna känner sig ha kommit till vägs ände med styrelse- och föreningsarbetet och enda chansen att få föreningen att fortleva är ett samgående med Gårdapojkarna. Vi har ett sjunkande medlemsantal och ekonomin börjar bli lite ansträngd och redan i år har kostnaden för Plusgirot ökat för att bli ännu högre nästa år. Jag tror att vi inom båda föreningarna är lite kluvna i vad vi egentligen vill och kan klara tillsammans men vi kom väl nästan fram till en modell som var värd att pröva.

**Tankar om att samarbeta vid medlemsmöten.** Vi har ju i båda föreningarna fyra möten på våren och fyra (GGP har tre på hösten, reds anm) på hösten. Om man i februari och april hade var sitt möte på sina vanliga dagar kunde man i mars ha ett gemensamt och i maj ha en gemensam vårresa/-utflykt.

Samma kunde gälla under hösten – var sitt möte på sina dagar i september och november, ett gemensamt i oktober. En gång av dessa är vi inbjudna till Gårdapojkarna och en gång är Pojkarna inbjudna till oss. Gemensam julfest i december.

Slog man ihop föreningarna till en ekonomi skulle den kostnaden för båda föreningarna halveras och vi skulle även slippa lokalhyra för fyra tillfällen enligt ovanstående förslag.

Egentligen blir det ju inte så stor förändring nu mot tidigare, förutom det ekonomiska, för vi har ju brukat ha två gemensamma träffar varje år. Men ekonomin är en särskild punkt, värd att begrunda noggrant!

**Om medlemsbladet GÅRDAFOLKET.** I början av 2016 skickade vi ut ett blad till alla medlemmar i Gårdafllickorna. Vi ville ge de äldre, som inte kan ta sig till våra möten, liksom de som bor långt borta (se vidare information om hur det ser ut med ålder och bostadsort på annan plats i bladet), lite information om vad vi haft för aktiviteter på våra möten under året som varit. Detta som tack för att de stannar kvar som medlemmar och stöder föreningen med sin medlemsavgift.

Första gången jag hörde tals om infobladet Gårdafolket var jag lite skeptisk – men när jag smakat på namnet ett tag och läst bladet har jag tagit det till mitt

hjärta. Det handlar ju om Gårda och det berör ju både Pojkarna och Flickorna, vi var ju ändå kamrater med varandra i barndomen. Tror faktiskt det kommer att uppskattas av medlemmarna i båda föreningarna. Jag vet också att det är flera Flickor som är positiva till det.

**Gott hopp om fortsättning!** Vi fick väl i båda föreningarna lite att tänka på och ta med oss till våra medlemmar och så får vi se vad nästa träff kan ha att ge! Det var i alla fall ett trevligt och givande möte och stort tack från Ann-Britt och mig! /Kari Johansson.



Första mötet i utredningsgruppen för eventuellt samarbete mellan GGF och GGP. Från vänster ser vi Roy, Kari, Anders, Reidar, Ann-Britt och Dennitz. Foto Jan Johansson



*Eivon vid Dämmet, centrum för mycket.*

*Foto: Reidar Hermansson*

Tillsammans med ett år yngre brodern Lennart, som tyvärr avled förra året, var han under pojkåren känd som en riktig rackarunge men blev med tiden en "aktad medborgare".

Han är son till den kände gårdaprofilen "Lelle-Klinken" och förlorade sin mor redan vid 14 års ålder. Därmed blev Missionskyrkan som ett andra hem för både Eivon och Lennart.

Efter fullgjord folkskola började Eivon arbeta i väskfabriken på Fabriksgatan där han tillverkade väskhandtag. Efter en period hos "Tyskarnas" på Gårdavägen och flera omgångar hos Johan på Gårda så vaknade studieintresset.

Först blev det studier vid Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, dit han även lockade med lillebror Lennart och Gunnar Eriksson, mer känd som "LelleLappen".

Lillebror Lennart blev byggnadsingenjör medan Eivon efter studier på Seminariet och Lärarhögskolan blev ämneslärare på högstadiet. Efter några år som lärare i Värnamo har han sedan arbetat i Göteborg.

Hela tiden har idrotten varit ett stort intresse och innan flytten till Jönköping var båda bröderna duktiga friidrottare i Redberglids IK men det stora intresset har fotbollen varit. Studier och arbete i Småland ledde till att Eivon har tillhört både Jönköping Södra och Värnamo. Konstigt nog har Eivon också tillhört Överås BK i två säsonger men hjärtat har alltid klappat starkast för BK Renitz och IFK Göteborg – Blåvitt!

/Reidar Hermansson

### Gamla Gårdaflickors program hösten 2016

**14/9** Modevisning med kläder från Modestugan i Fjärås.

**12/10** **OBS INGET MÖTE**

**26/10** Vi är inbjudna till Gårdapojkarnas möte.

Folktandvården presenterar fakta om munhygien och om Tandvårdsförsäkringen.

Roger Andersson presenterar också sin nya bok om Gårda. **OBS** mötet börjar kl 19.00.

**9/11** Återblick med foto och film från tidigare medlemsmöten. Minnen från Gårda.

**7/12** (OBS första onsdagen i månaden) Julfest Gårdapojkarna inbjudna. (Anmälan senast 30/11)

### En Gårdamagister.

*"Vi bodde på Gårda, vi gick i skola på Gårda och vi jobbade på Gårda. Vi behövde bara gå över Dämmebroa när vi skulle till Ullevi eller bada i Odinskolan".*

Ungefär så uttrycker sig en av de mest genuina Gårdapojkarna: Eivon Johansson från Norra Kustbanegatan 31. Född 1934, medlem 1978 och Hedersmedlem sedan 2008.

### Visa vem du är!



Använd gärna våra snygga(re) medlemsnålar som dessutom sitter säkert fast på tröjan, jackan eller kavajen. De kostar 50 kr/st (varav 10:- går till föreningen).

## Var togs bilden? Vinn på mötet!

Förra bilden, på Kaggeleds Hus, var kanske lite svårare. Denna bild är tagen i Göteborg, men inte på Gårda, och stan är ju stor. **Var togs denna bild?** Tips: Här handlade det om tåg, men inte på räls. Sjöliv är centralt.



Bland de rätta svaren drar vi tre pristagare bland dem som kommer på medlemsmötet 28/9

Förstapris: Inträde+fika+10 lotter. Andrapris: Inträde+fika. Tredjapris: 10 lotter.

Ring eller skriv senast 26/9! Tel/mail finns nederst på sista sidan.

## Gårdapojkar i klättertagen



Fr v Pära (sekreterare), Hasse (valberedning), Kenta (revisor) och Håkan. Foto GT.

Många Gårdapojkar har klättrat uppåt. En del klättrade direkt in på GT:s förstasida, som dessa fyra ovan, då de kollade på GT-bollen på Heden, förmodligen 1959. Håkan (Steen) är dock tyvärr inte med oss längre.



## Vad är sambandet mellan OS-guld och en brusten blindtarm?

Ja, det kan man fråga sig, men **Göran Haglund** vet. Det kunde mycket väl gått illa, den där fredagen den 13 augusti 1948, under den radiosända fotbollsfinalen i London-OS. Hade han kommit en timme senare till doktorn med sin brustna blindtarm hade denna intervju aldrig gjorts.

Vi språkades vid på ett vackert ställe – vid Masthuggskyrkan - såg ut över älven och började egentligen tala om hur hamnlivet förändrats; inte bara varven har ju försvunnit, utan det var "båtar hele vägen då", ibland 5 – 6 i bredd vid kajerna, förtöjda vid de vite brede bojarna, Flackets Bojar. Miljön lockade...

Denne Gårdapojk, född 1937, bodde på Gårda mellan 1940 och -45 och gick lite mer än ett år i Gamla Gårdaskolan (Linnéa Johanssons klass). Egentligen var det dock inte så mycket väster i Görans liv från början, utan det mesta skedde i centrala och östra stan.

Började på Gamlestadens fabriker, dess postavdelning, 65 spänn/veckan. Men havet drog, förstås. "Ja' övertala' mossan att få ge mig ut" och han drog ett par resor som mässkalle ombord på Johnson Line. Började sedan som snickarlärling på bygge vid 16 års ålder och blev fast och gott ledd av sin lagbas in i snickaryrket, fullbetald vid 20.



Göran framför några hus han byggt på

Men det blev också annat än bygge och snickrande. Tog trafik kort och körde taxi ett tag, och lade sedan egentligen de flesta arbetsåren på att anpassa truckar och deras utrustning till kundernas behov. Men det blev tungt för ryggen med åländen under truckarna och det blev sedan en tid med datorarbete också skötsel av lastning och lossning. Ryggen fortsatte dock att bråka och han avslutade arbetsåren med att arbeta på lager och förråd med reservdelar till trailers. En hjärtinfarkt höll på att ända mer än yrkestiden och sedan 1999 är det pensionärliv som gäller. Nästan, vill säga, för Göran har

suttit i GGP:s styrelse också och skötte medlemsregistret för oss alla med den äran.

Som för så många andra Gårdapojkar har sport/idrott alltid varit viktigt för Göran. Han är fortfarande mycket av kalenderbitare, men har också varit aktiv på olika sätt - oldboysorienterat under 16 år, kartläst ett par gånger på Svenska Rallyt (VM-status) och spelar golf så ofta han hinner. Blå-vit in i själen.

## GGP representerat på Cortégen

Hans (Erik Cecil) Johansson är uppvuxen på Dämmevägen men bor i Malung sedan 35 år. Han är därmed den mest avlägsne av oss, om vi nu menar att Dämme är världens centrum. Sedan han blev medlem i GGP har föreningen därmed blivit delaktig i utformningen av Cortégeprogrammet! Hans har medverkat där ett antal gånger, nu senast med teckningar under rubriken "Cecil analyserar musikens begrepp".



Hans poserar tillsammans med två glada programförsäljare på Valborgsmässoafton i år.  
Foto Siv Ivarsson

Musikens grunder lärde han sig när han tog fiollektioner i Odinsskolan för violinisten Hugo Walenzi på 50-talet, fast i teckningarna gör han förstås helt egna tolkningar av de musikaliska termerna.



## "Va, heter han Liviano egentligen?"

Jag har undrat vem Liviano Giorgi är när jag kollat i registren. Vem är han, hur ser han ut? frågade jag mig. Hm, född 1949, stod det. I samband med mitt första besök på Ölhallen Sjuan tillsammans med Reidar och hustrun Kicki berättade de att de skulle träffa "Levis". "Va? Köpa jeans? Där?", tänkte jag, och inne på Sjuan träffade jag Levis och mötte en man med buspojksglimt i ögonen och ordvändningar i samma stil. Jodå, kände igen honom från Lunken (egen skinnfåtölj...) och från

medlemsmötena. Det tog ett tag innan jag kopplade Liviano till "Levis". Så "aha", alltså. En del reagerar långsamt...

Ja, här är han då, Levis, presenterad i *Gårdafolket*, så nu vet jag alltså. Han kom till Göteborg med mamma från den Toskanska byn San Quiricio dagen före julafton 1951, två år gammal. Pappa var före. Familjen bodde först på Norra Gubberogatan och det mesta under Levis barndomstid på Tomtegratan 8.

Sedan blev det Underåsskolan (Nya Gårdaskolan, klasskompis med Bosse i detta medlemsblad), han överlevde allehanda bus (hänga bak på bussarna och sådant) och flyttade sedan de två sista åren i folkskolan till Otterhällan, som så många andra från vår del av sta'n. Sedan blev det yrkesskola i tre år och han utbildade sig till bilmekaniker där. Jobbade först på Ragnar Janson och eftersom det italienska förmodligen drog, blev det sedan FIAT där han avancerade till verkmästare, och arbetade också på Kundmottagningen. Levis öppnade sedan eget i Lackarebäck och övergick sedan åter till att arbeta som anställd.



Levis ser rätt bra ut, nu med.

Nu efter arbetstiden i livet håller han sig igång rätt mycket, simmar, tränar, han är Lunkare förstås och har ett rikt och aktivt socialt liv. Levis läser också en hel del men det skall då handla om det konkreta, t ex om intressanta byggnader, mekanik och sådant som hade med yrket förr att göra.

## GårdaPojken 2016, var och vad?

I förra numret stavade jag (Anndess) fel på Sten-Åke Cederhöks efternamn; förlåt. Han får komma igen i skrift alltså: Sten-Åke har skrivit texten till en visa som heter "En Gårdapojk" och Max Martin, han som fick Polarpriset i år, skrev musiken förresten. Jojo, fint sällskap detta och det är Gårdapojken värd!

Jaa, vem är Gamle GårdaPojken idag då? En man, såklart, med minnen, erfarenheter och kunskaper också såklart. I föreningen bor faktiskt bara en medlem på Gårda idag (och han är från Karlskrona), men alla de andra 154 då? Jag gick till medlemsregistret.

Gamla Gårdapojkar bor alltså "någon annanstans" som regel. Strax över hälften av GGP-medlemmarna (81 personer, 52%) bor fortfarande inom Göteborgs kommun, som helhet sett. Strax över hälften av de 81 har Göteborg som postadress och de andra bor då i något av ytterområdena (V Frölunda, Hisings Kärra, Hisings-Backa, Angered, Torslanda, Askim/Billdal). En tredjedel av alla medlemmar bor i kommuner som gränsar till Göteborg (Kungsbacka, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Ale). Tretton (13) medlemmar bor i kommuner ytterligare ett steg i avstånd från Göteborg (Varberg, Orust, Tjörn, Lerum, Lilla Edet, Alingsås) och 8 är riktigt på rymmen (Falun, Malung, Stockholm, Hultsfred, Malmö, Södertälje, Åmål, Vara). Vad roligt att också ni i förskingringen är med!!!

I genomsnitt blir den Gamle Gårdapojken 77.5 år gammal under detta år och vi sprider oss i åldrar från 64 år ända till 100 år. De vanligaste åldrarna är 69- resp 76-åringar.

## GårdaFlickorna, hur är det där?

GårdaFlickorna är till antalet 58 i skrivande stund (april). Medelåldern, alltså genomsnittet, är 77 år i år, alltså ganska identiskt med Pojkarna. Spridningen på ålder är från 63 år till 96. Den vanligaste åldern är 68 resp jämnt med 76, 77, 81 och 84 åringar. I Göteborgs kommun bor, totalt sett, 63%, alltså relativt färre än vad som gäller för pojkarna och majoriteten bor inom postadressen Göteborg. Endast 15% av göteborgska Flickorna bor i en ytterstadsdel. Det är vanligare att Flickorna bor i en grannkommun, en knapp tredjedel av dem gör så, och längre än till Alingsås eller mellersta Halland har man inte flyttat, 4 medlemmar finns där.

Slutsatsen är självklar, Pojkar och Flickor visar väldigt lika bilder vad beträffar ålder och boende idag. Det ligger alltså mycket i det Kari (GGF) skriver på annat ställe att det finns god chans att vi delade verklighet också som små och unga.



## DU!

Vad är nu detta? Jo, **DU** är i fokus, Gamle Gårdapojk! Din hälsa, ditt humör, ditt leende, din kropp... Vi disponerar, tillsammans med PRO Kallebäck och Hjärt- och Lungsjukas Förening, ju ett gym på Kaggeledshus (spårvagn 1 o 5, Kaggeledstorg är hållplats). Detta gym

innehöll också förut bra grejer (roddmaskin, multimaskin, Cross-Trainer, motionscyklar, hantlar etc) och det senaste är ett proffsmässigt löpband (att också promenera i!). Användningen är GRATIS, och man får egen nyckel, som man dock tar 100 kr i deposition för. Lämnas nyckel tillbaka går också hundralappen tillbaka. Kontakta mig, Anndess, så hittar vi en tidlösning, och kanske skulle vi kunna träna tillsammans några GGP-are! Samma anda som i Lunken; man gör så mycket man kan och har lust till. Sedan kompjstjöt, om man vill det.

Och angående leendet, glöm inte att vi har ett dejt med Tandhälsan på medlemsmötet den 26/10. Då ler vi mot GårdaFlickorna också, förstås.

## Det stora glasskriget på Gårda

Somliga minnen från barndomen sjunker undan, somliga glömmes man aldrig. Flera av er som läser detta har en annan minnesbild, men detta är min. Eftersom det är nära 60 år sedan förvanskas ibland sanningen, men vad gör det?

Bror Ingvar och jag bodde på Brusewitzgatan 8, vilket innebär att granngården med adress Soldatvägen var "Arlagården". Mitt inne bland bostadshuset hade Arlaglass sin glassfabrik i pyttesmå lokaler på första våningen längs Soldatvägen. Antar att man använde ammoniak på något sätt i fabrikation och lagring; mellan våra gårdar var det draget rörledning och ibland luktade det ammoniak.

Såklart var det kul att ha en glassfabrik som närmsta gårdsgranne och ibland hände det att grannfrun som jobbade där bjöd oss på glass. Exakt årtal kommer jag inte ihåg men detta jag nu skall berätta hände sig i slutet av femtioalet när Arlaglass hade bytt ut sina "stannioklädda" glasspinnar; röd/silver för jordgubb, blå/silver för vanilj och brun/silver för den chokladdoppade glassen (10 öre dyrare) mot nya förpackningar i halvgenomskinligt glättat papper samt ändrat formen lika den form som t ex en Nogger har idag.

Årstiden minns jag inte, men plötsligt kom Bruno mot mig och frågade om jag ville ha en glasspinne. Högst oväntat må man säga! Pinnarna var av den billigare sorten som var rund och det var chokladglass. "Förresten", sa Bruno, "ta hela, det finns mer". Hur jag sedan fick reda på att glassen kom från Arlagårdens soptunnor kom jag inte ihåg, men sedan hände allting i rasande fart.

Kylmaskineriet i Arlas huvudförråd för färdig glass hade pajat och i desperation flyttade man över all glass till soptunnorna på gården. Pga Arlas stora behov av soptunnor var det faktiskt många kärl, men inte ens detta förslog i panikläget.

Naturligtvis tog det inte många minuter innan gänget av killar och tjejer hade upptäckt det hela. Mycket mer glass än man någonsin sett fanns nu att hämta gratis. En euforisk upplevelse! Glass var på den tiden verkligen inte vardagsmat och de flesta hushållen hade inte frysmöjligheter för lagring. Ett faktum som nog förklarade vad som sedan hände.

Arlaglass hade inte satt någon vakt vid tunnorna och självbetjäningen var snabbt ett faktum. Alla barn och ungdomar käkade glass för brinnande livet, men som alla vet så inträffar till slut en mättnad hur gott det än smakar. Hemma fanns inget kylskåp, så vad gör man? Jo, den chokladdoppade pinnen sög man chokladen av och kastade resten av glassen på kompisen förstås. Jordgubb och vanilj togs bara ur påsen, kanske ett hastigt slick, och sedan kastade man den på närmsta "Gubbe"!

Detta fortgick någon timma eller två tills ammunitionen äntligen tog slut. Alla glassätare och -kastare drog sig nöjda hemåt och lugnet lägrade sig över Soldatvägen, Brusewitzgatan och Rantorget.

Morgonen efter var gatorna täckta som ett snölager av glasspapper och utrunnen glass. En i sanning bisarr syn som jag kan se framför mig än idag.

Andra kanske vet bättre, men som jag minns så tog GB-glass över Arla-glass 1963 och hur länge det producerades glass på Soldatvägen har jag ingen uppgift på.



Soldatvägen 1968. Arla-glass låg ungefär i bildens centrum på höger sida. Foto GGPs arkiv.

**Fotnot:** Cirka 35 år senare när jag jobbade inom transportsektorn i ett Hollandsägt bolag hade vi ett besök från personalavdelningen på Huvudkontoret. Den besökande, vars namn jag glömt, hade tidigare varit personaldirektör på Unilever som äger GB-glass.

*Det kom på min lott att "underhålla" honom på kvällen och efter en god bit mat inne i centrum, körde jag honom på en liten sight-seeing i stan' och tänkt avsluta med att köra upp i Lundenbergen/Jenny Lindsgatan, där man ju har en excellent vy över staden. På vägen hade jag berättat om Arlaglass och döm om min förvåning när han kunde sin glasshistoria dvs Arla i detta fallet!!!! Han hade säkert inte räknat med att få en guidning till där allt en gång startade!*

/Robert Gårdsmed

## Många TACK till hele gängen!!

Det är oerhört roligt att göra *GÅRDAFOLKET!* Jag får en hel del uppslag, medlemmar skickar bilder, kommer med material och sådant, precis vad jag tycker om så mycket. Och så den goa uppmärksamhet medlemsbladet får! Rodnar klädsamt... MEN utan er alla blir det ju föga material att skicka ut. Och det att **göra, trycka, skicka ut** och så; Den som ska ha mest TACK av alla är Reidar, denne gladbuttre typ, med outsinliga Gårdakunskaper, generositet och med stor arbetsinsats, han som minsann inte spar på ettret när det behövs. Men det gör ju inte jag heller å andra sidan...

MER, MER, MER! Fler idéer och uppslag! Fler bilder från svunnen eller nuvarande Gårdatid! Berätta om Gamla GårdaPojkar, om vår fina förening, för omvärlden. Kom med förslag till aktiviteter! Saker du vill ha upp till ett medlemsmöte? Tankar från en resa... En kurs du gått eller vill ha någon med dig till...

Tala med någon i styrelsen (Dennitz Fredriksson, Rolf Arnoldsson, Agne Arvidsson, Christer Hansson, Bertil Ljungdahl, Göran Svensson, Per-Åke Olsson, Kenneth Johnsson eller mig, Anders Lundberg) så tas ditt eller dina förslag upp på ett styrelsemöte om du vill det! Styrelsen träffas en gång i månaden, men har kontakt oftare.

Annat då? Jo:

Besök gymmet (se sid 7), Spring, lunka eller gå på GÅRDALUNKEN (tisdagar kl 10, Gårda BK:s klubbstuga i Skatås) sep-slutet nov. Ta med eget fika och tjötlust! Välkommen till hösten 2016!

/Anndess

*Medlemsblad för Föreningen Gamla Gårdapojkar,  
Göteborg*

*Red Anders Lundberg tel 0706-151326, e-post:*

*[anndess@icloud.com](mailto:anndess@icloud.com)*