

GÅRDAFOLKET

nr 5, andra halvåret 2017

Ordförandens ruta



En något förändrad förening

Så här mitt i sommaren, när det är varmt och skönt, kan man kanske koppla av lite, och som jag tänka tillbaka på hur vår förening förändrades under första halvåret. Det var ju så att på GGP:s extra årsmöte den 25:e januari beslutades med stor majoritet (32 ja och 2 nedlagda av 34) att Gamla Gårdapojkar och Gamla Gårda flickor skall gå samman. Nu håller vi på att jämka ihop de båda föreningarnas sätt att "vara", så att alla skall känna sig nöjda och kan trivas. Hittills är det positivt och diskussioner pågår om detaljer i verksamheten.

Vi har i vår haft två medlemsmöten med stor uppslutning, 45 resp. 50 medlemmar, och väldigt trevligt. Sedan årsskiftet har det kommit fyra nya medlemmar och ytterligare två är "på väg", och det är förstas mycket glädjande.

Ännu en positiv nyhet är vår kontakt med Tobbe Lander, som driver Edlunds Begravningsbyrå. Han är väldigt intresserad av vår stadsdels historia och gillar vår verksamhet. Edlunds kommer att sponsra tryckning av "Gårdafolket" och Tobbe har många idéer om vår förenings utveckling.

Gårda flickorna har tills nu varit medlemmar i Remfabriken och även GGP har tidigare varit medlemmar. Medlemskapet är nu bokad för vår "nya" förening.

Jag måste nämna några ord om bilderna som publicerades i GP den 4:e maj. Den nutida bilden togs på vårt senaste medlemsmöte i april, och den tidigare bilden för 70-årsdan. När man ser bilderna tillsammans, inser man att detta är unikt. Du kan se båda bilderna på sid 3.

Till slut hoppas jag att alla har haft en härlig sommar, och att det fortfarande blir fina dagar innan hösten är här.

/Dennitz Fredriksson, ordförande

Välkommen till en innehållsrik höst!

Som du ser i nedanstående kalendarium kommer det att hända en hel del för vår del denna höst. Vi har för första gången att se fram emot den första hela terminen med både "pojkar" och "flickor" i en gemensam förening, men **också att alla aktiviteter är öppna för alla**. Tiderna kan variera. **Kolla på det nedan!**

Kalendarium hösten 2017

Kolla tiderna, de kan skilja!

- 13 sept, Modestugan från Åsa visar och säljer kläder för alla. Nya Lundensskolan, kl 18.30
- 27 sept Bilder från föreningens arkiv. Nya Lundensskolan, kl 19.00
- 6 okt 75-årsjubileum Restaurant MVG. **OBS fredag kl 18. Se vidare info i lösblad. 250:-**
- 25 okt Trubaduren Bert-Ove Lundqvist, Nya Lundensskolan kl 19.00
- 8 nov "Bakom kulisserna på Operan" Samling i foajén klockan 12.00. Lunch (betalas av dig själv) kl 13.00. Anmälan krävs, senast 1/11, till Anita Löndén-Hansson, tel/SMS 0739-727580.
- 29 nov Indianlandet - Mats Andersson kåserar. Nya Lundensskolan, kl 19.00
- 6 dec Julfest. Nya Lundensskolan kl 18.30. Se vidare sista sidan.

Välkommen till våra nya funktionärer!

I och med årsmötet fick föreningen tre nya funktionärer i styrelsen; Anita, Ann-Britt och Kari, samtliga från Gamla Gårda flickors styrelse. Vem är de, undrar ju "pojarna" förstås! "Flickorna" vet det redan... Nu har det ju dessutom hampat sig sålunda att detta medlemsblad också dragit till sig Kenneth, Arkivarie i styrelsen sedan några år, som redaktionskompis till mig. Vad passar bättre än att "den nye" presenterar "de nya" och dessutom presenteras för **GÅRDAFOLKETs** läsare? Det får bli detta nummers **🎯 MEDLEM I FOKUS 🎯** Damerna först, såklart! Vassego, Kenneth! /Anndess

Golfspelare med husvagnen som spelbostad.

En presentation av vår sekreterare Kari Johansson (f. Vorberg)

På Underåsgatan fanns det mängder av kompisar, och Kari nämner särskilt Eva Friberg, de har varit bäs-

tisar i alla år. Kari agerade vid en del tillfällen barnvakt för vår nyttillkomna medlem Sven Göran Johansson från Underåsgatan. Kompisen Eva F. och Kari roade sig bl a med att sitta på grindstolparna vid ingången till Örgryte gamla kyrka för att titta på begravningshästarna.

Boende och Landvetters betydelse. Sommarloven tillbringades från 1958 och under hela uppväxten på sommarstället i Landvetter. Landvetter har under alla år betytt väldigt mycket för Kari. Här bosatte hon och maken Janne sig. De hade först ett äldre hus och därefter ritade och byggde de nytt på en tomt i närheten av barndomens sommarhus. Huset i Landvetter såldes 2015 och de flyttade till en trea i Kikås, Mölndal, med en hänförande utsikt över nejden.



Kari började sin bana på Underåsgatan 10.

Skoltiden. Skolgången startade på Underåsskolan där hon gick t.o.m sjätte klass för lärarna Rut Larsson och Nils Hermansson. När Kari var 13 år flyttade familjen till Kallebäck, men hon fortsatte gå i Underåsskolan. Därefter blev det handelslinjen på Göteborgs Praktiska Realskola (PRAM) och hon läste sedan vidare på Handelsskolan.

Ungdomsårens nöjen. Kari var i ungdomen gärna ute och dansade på olika dansställen i och runt Göteborg. Hon träffade blivande maken Janne från Kallebäck redan som 16 åring och de gifte sig efter sex års bekantskap.

Arbetslivet och familjen. Anställdes som 18 åring på personalkontoret vid Göteborgs Stads Lönenämnd. Efter två år bytte Kari arbetsgivare till Familjebostäder; som sekreterare för byggchefen. Arbetade där under fem års tid.

Familjen växte snart med två döttrar och en son. Under tiden barnen växte upp var Kari hemma och hade dagbarn, och när barnen kom upp i skolåldern ville Kari via kurser uppdatera sig i vissa skolämnen för att kunna hjälpa dem. En del av undervisningen hade ju förändrats!

Kari gick sedan läkarsekretarutbildningen och hon arbetade i det yrket på Mölndals Sjukhus och Carllanderska sjukhuset till 1990. Hon lämnade därefter sjukvården för att arbeta som sekreterare på Verkstadsföreningen, sedermera SAF/Svenskt Näringsliv,

under 20 års tid. Arbetade sedan på datorföretaget HP på Gårdavägen under resterande tid av arbetslivet.

Idrotten. Hennes "idrottskarriär" i ungdomen bestod av bl.a. gymnastik, där hon deltog i skol DM. Även orientering prövades i mindre skala. Deltog som vuxen mest som idrottsmamma med allt som detta innebar. Det blev åtskilliga somrar med familjen i husvagn när övriga familjemedlemmar deltog i orienteringstävlingar, bl a på O-ringen på olika orter i Sverige.

Gamla Gårdaflickor kom in i livet. Kari är andra generationens medlem i GGF i och med att hennes mamma varit medlem sedan 1962. När mamman blev äldre skjutsade Kari henne till mötena, men var själv inte motiverad att vara med i föreningen. Upptäckte efter en tid att en gammal skolkamrat var GGF-medlem och då blev det genast intressantare att gå med. Hon valdes så småningom in i GGF-styrelsen som kassör.

Intressen. Idag består intressena av att odla växter inom- och utomhus. Hobby nummer ett är dock golf. Hon är medlem i Hulta Golfklubb och dessutom frekventerar Kari och Janne gärna olika golfbanor i landet och övernattningar sker i husvagnen.

Men det goaste... Till dags datum har det blivit sju barnbarn, som både kräver tid och ger av sin kärlek tillbaka. /Kenneth

Gösta Carlson in Memoriam.



Vår Hedersmedlem Gösta Carlson har avlidit. Han föddes 1930 och avled den 3 februari i år i en ålder av nära 87 år.

Gösta var den mest genuine Gårdapojk man kan tänka sig. Han blev medlem i Gamla Gårdapojkar redan 1981 och engagerade sig tidigt i styrelsearbetet. Efter cirka 10 år som ordförande blev Gösta år 2000 utsedd till Hedersmedlem.

Han växte upp på Underåsgatan och redan som barn fick han följa med sin pappa till Gamla Ullevi för att se Gårda BK spela i Allsvenskan. Gösta blev sedan medlem i Gårda BK 1948 och redan tidigt lagledare och styrelsemedlem. Från 1958 var han ordförande i 18 år, då han blev utnämnd till Hedersordförande.

För många av oss lämnar Gösta ett stort tomrum men också många glada minnen. /Reidar Hermansson

Gamla Redbergspojkar och deras byggnader

I slutet av december tog en gammal god kompis, Kent Magnusson, med mig till Gamla Redbergspojkars vanliga torsdagsmiddag, de har en varje torsdagsförmiddag, där jag på gammalt gott "tjöt-manér" togs emot och busades med. De är nästan lika bra på det som vi! Och sedan tog Kent med mig och förevisade den helt fantastiska terrängglådan, modellen, över gamla Redbergets område, dess hus, träd, människor och gator. En mans verk! Varenda olikfärgad tegelsten i verkligheten är/var olikfärgad på modellen. Modellen är fantastiskt fin och väl värd att beskåda! /Anndess



Ciceronen Kent Magnusson visar föreningens ståtliga verk.

Sjuttio och femtioår mellan bilderna!



Fr vänster (både över och under) Lennart, Tage, Kent, Bertil, Dennitz, Elvy, Asta och Marianne



I höstnumret 2016 av *GÅRDAFOLKET* var den översta bilden införd. Vid medlemsmötet i april 2017 var samma personer med och det blev ett helt unikt tillfälle till en bild med aktningsvärd tid emellan! Visst ser man likheter på sina håll, kolla skall du se! För att underlätta att vilken bild som är från vilket år har jag märkt med åren i rött. Måtte ingen ta fel!

Bilderna var införda i G-P den 4 maj också

Vi växte upp i en helt annan värld än den vi ser idag. De åtta barn som föregående avsnitts övre bild visar levde i stort sett i den värld som den första av nedanstående bilder visar, även om den är tagen nio år senare, 1956. Tack Reidar för förmedlingen av den bilden. Det är en rätt idyllisk bild, tagen antagligen en sensommarsöndag. Det är förmodligen kyrkfolk på väg till Missionen, vi ser lite halv-finklädde män i hörnet Dämmevägen/Rantorget etc. Året visas av affischen för "Osram 50 år" på pelaren intill Saluhallen. Det företaget bildades nämligen 1906.



Bilden nedan (foto Anndess) togs 31/12 2016 och visar alltså samma ställe 50 år senare och hur samma ställe ser ut för de åtta nu "f d barnen" och för oss alla idag. Sånär som på Lundenhusen är det en helt annan värld. Kommentarer? Nja, gör du egna! /Anndess



Redaktör som jagar vilt

Min första fråga var: "Vem är du?" Svaret kom snabbt; "Kenneth Jonsson". Bra när folk vet svar på frågor! På nästa sida ser du hur han ser ut, den andre

redaktören till *GÅRDAFOLKET* (välkommen ombord!) tillika föreningens arkivarie:

Den andra frågan blev mycket svårare, den löd nämligen också "Vem är du?" och Kenneth tyckte det var svårt att beskriva sig. Men han behövde bara komma igång. Här är lite av hans story:

- En glad och positiv man, snart 70, aktiv med mycket. Jägare och jaktledare, medlem i "Lödöse Varfs- och Sjöhistoriska föreningen", snickrar och renoverar gärna. Vill känna att "jag kan själv", som "vilken treåring som helst" (sade han själv). Antar gärna utmaningar och redaktörskapet är ett utslag av det med. Höga krav på mig att göra bra ifrån mig och jag är strukturerad och oftast välplanerad. Tror gott om folk, försöker alltid se andras perspektiv och undviker att döma snabbt. Rättvisa, vänfasthet och ordning är viktiga saker.



Herr Redacturen på plats. Foto Anndess

"Jaja, stopp nu", säger jag och kör igång intervjun. Jodå, han kan allt berätta och går lätt igång:

Som endabarn fostrad av arbetsamma föräldrar, har han mycket av sin förebild, pappa, i sig både i tanke och i gärning. Flera jaktbilder av pappa i arbetsrummet visar det bl a.

Gick på Katrinelunds dagis. Folkskola, Gårdaskolan och Underås, och sedan blev det Handelslinjen på PRAM. Han var skoltrött och direkt efter realexamen blev det hyra som maskinelev på en båt ett par månader. Efter det två allmänna kontorsjobb, så det blev att möta en del olika världar inom bara ett år. Precis vad en skoltrött yngling behövde!

Det visade sig att just kopplingen fartyg och kontor blev ingredienserna i livets arbetslivsmelodi. Han började på Gunnebo en kort tid innan lumpen på A9, pappa hade varit artillerist han med, och efter lumpen blev det Gunnebo igen under sammanlagt 11 år. Efter det blev det Albrechtson Hasse och dess efterföljare CIRIG som säljchef. Marinansvarig på BRIDON Sv AB/CERTEX och sedermera platschef där.

Han hade en ungdomstid också före allt det där med ordning, reda och arbete. Läxorna först, ordningen gällde, men sedan kompisar, moppe (Zündapp Sport, jojo!), bio, dansskola. Tycks ha släppt loss rätt gött! "Frihet under ansvar" var det som gällde.

Efter ursprunget på Dämmevägen 16 blev det Brunnsbo några år och postadressen har varit Lödöse sedan 1976. Bott i nuvarande hus sedan 1985. Fick två barn i sitt första äktenskap och sedan har det varit Eva under mer än trettio år. Med "egna" och "bonus" blir det totalt fyra barn och fyra barnbarn.

Och hade det inte blivit som det blev, så hade han kört långträdare. Men det får bli att ratta den magnifika husbilen istället. Han är helt nöjd med det! /Anndess

Katrinelunds ungdomsgård Del 1, verksamheten



Stora Katrinelund i juni 2017. Foto Anndess

Historik och allmänt: Ungdomsgårdar finns inte längre; fritidsgårdar är namnet numer, och de är inte längre samma centrala träffpunkt för ungdomar som de en gång var. Man fick tillstånd redan 1939, men Stora Katrinelund var militärförläggning under kriget och alltså inte möjlig som ungdomsgård. Under tiden 1942-46 tjänade Örgryte ungdomsgård, i Fredriksro, ("Mühlenbockska huset") som centrum för ungdomarna och från 8 maj 1946 kunde då Gårdas ungdomar få Katrinelund som "sitt" ställe. Ungdomsgården var verkligen attraktiv och 1948 kunde man redovisa att över 1000 ungdomar var inskrivna där. Ungdomsgården var öppen varje vardagskväll och med den trångboddhet som rådde på Gårda blev just ungdomsgården det ställe man kunde träffa kompisarna på. Men det var inte bara gemensamt fika och tjöt det handlade om, fik fanns dock, utan en hel del verksamhet för både nytta och nöje var det också möjlighet. Föreståndaren Kjell Andersson (de första åren förestod Inger Magnusson) kom från ett jobb från Malmö Häkte, var van vid "besvärligt folk", som nog ungdomar i åldrarna 12 – 21 kunde innebära och han och hustrun Kerstin var verkliga eldsjälur i sina ambitioner att organisera och "få hyfs på de unga", som en av de intervjuade uttryckte det. De två avlöstes sedan av Sigurd "Sigge" Lie från Haugesund, som också var en stark ledare och sedan gjorde karriär inom kommunens fritidsorganisa-

tioner.. Det fanns förstås dessutom både arvoderade och icke-arvoderade ledare för skilda aktiviteter och dessutom äldre ungdomar, medlemmar på "Gården", som hjälpte till.

Verksamhetens inriktning: Det handlade inte så mycket om disciplin för dess egen skull utan just att erbjuda och genomföra för ungdomar intressanta och nyttiga aktiviteter. Matlagningskurserna som fanns på Örgryte ungdomsgård försvann under femtotalets lopp, men man hade länge en massa andra grupper på Katrinelund, som pingis (hette ljudhärmande nog ping-pong på den tiden), idrott, sömnad, körsång, träslöjd, gymnastik etc. Tjejernas kurser handlade mest om husliga ting (vävning, sömnad etc) och killarna verksamheter var mer traditionella "manliga" som träslöjd t ex och det var "nyttiga" kunskaper och färdigheter som gällde. Därutöver fanns både pojk- och flickklubbar, man spelade schack och teater och hade ungdomsdans i "Ladan" också.



Det mina manliga sagespersoner mest minns var framför allt lagidrotter av olika slag, men viss idrottslig aktivitet fanns också för flickornas del. Man hade tävlingar ungdomsgårdarna emellan, men också lag från hela stadens ungdomsgårdar mötte andra städers lag. De två eldsjälarna Kjell och Kerstin nöjde sig dock inte med att stötta och utveckla unga människor under veckokvällarna, utan man organiserade sommarläger på Härsjönäs och där var det gemenskap i sysslorna som gällde; alla förväntades göra allt. Man drev också ett vandrarhem på Katrinelund under somrarna.

Rinken: Inför säsongen 1953/1954 byggde Katrinelunds ungdomsgård i samverkan med Gårda BK hockeyrinken, den låg nere mot ån, och det var Göteborgsdistriktets sjunde bana; denna med naturis. Det var en gammal dröm som man nu gemensamt förverkligade. Ungdomsgården hade eget hockeylag ett tag.



Rinken byggs

Nedgången: Efter 1958 tycktes verksamheten trappa ner och man reducerade utbudet av aktiviteter även om en del annat kom till, som styrketräning i en av de små sexkantiga korsvirkesbyggnaderna lite mer inne mot Burgårdsparken. Ungdomsgården var annars ett ställe för vinterns aktiviteter. Det hela fick en alltmer social prägel och man började få konkurrens om utrymmet inne på gamla landeriet. Eleverna på de kvällskurser som ägde rum på gamla PRAM använde Katrinelund som fik under rasterna och en av de intervjuade fick höra att det var de elever som "Katrinelund levde på". En del av besökarna på "Gården" verkade känna sig undanskuffade helt enkelt. Det har inte lyckats mig att få veta exakt när ungdomsgården i det här beskrivna formatet lades ner, men redan 1964 var aktiviteten låg, så nedläggningen skedde förmodligen ett eller högst två år därefter.

Källor: Andersson, R.: Boken om Gårda, A-Script förlag o R Andersson, 2016. Intervjuer med Arne Jigsten, Claudio Carli, Liviano Giorgi och Reidar Hermansson.

Del 2 kommer i nästa nummer och utgörs av beskrivningar av hur ungdomarna hade det och sysslade med på ungdomsgården. Har du egna minnen från tiden där, så ta hemskt gärna kontakt med mig. Tel och mail längs bak i bladet.

Fotona i denna artikel, förutom vinjetten, har gjorts tillgängliga av Reidar Hermansson. /Anndess



**Anita, från
Floragatan på
Gårda via
Kortedala till
Lerum**

Anita Löndén Hansson (f. Andersson), vår nya styrelsemedlem sedan 2017, växte tillsammans med sin lillebror Leif upp på Floragatan 3. Deras pappa var vicevärd på denna adress och förmodligen känner de flesta barn som bodde på Floragatan till "farbror Andersson".

Trots flytten till Kortedala i januari 1960, fortsatte Anita folkskolan t.o.m. 6:e klass i Gamla Gårdaskolan, därefter 3 årig realskola på Burgården och skolgången avslutades sedan med studentexamen på Munkebäcksgymnasiet.

Skoltiden präglades av åtskilliga aktiviteter. Nämnas kan att hon var aktiv medlem i scoutkåren i Missionskyrkan på Dämmevägen upp till 13 års ålder. Prövade även sina musikaliska talanger på mandolin, men lade ner detta ganska snabbt. Hennes graciösa benrörelser kunde dock praktiseras med balettdans, som resultat-

rade i uppvisningsdans på Rondo. När Anita tröttnat på dessa övningar övergick aktiviteten till Lingförbundet och även detta ledde till uppvisning på dåvarande Cirkus (vid nuvarande Lorensbergsteatern). Hennes eventuella skådespelartalanger utvecklades på teaterskola under en tid i ungdomsåren. Idrottsutövandet innebar basket och handbollsspel för Anitas del.

I Munkebäcksgymnasiets nystartade idrottsförening fick Anita uppdraget som sekreterare. Detta var förmodligen inledningen till Anitas långa sekreterarkarriär.

Sommarloven från 6- till 10-årsåldern tillbringade hon som sommarbarn på en lantgård i Muggeberg vid foten av Kinnekulle i Skaraborg. Här var hon med om de många äventyr som kan upplevas på en bondgård och här trivdes Anita som fisken i vattnet. Hon återvände även till Muggeberg i tonåren och har haft fortsatt kontakt med sin sommarfamilj även som vuxen.

Som ung tonårsdam ägnade hon fritiden åt dans på olika dansställen i och utanför Göteborg. Burgårdens skoldanser var ju på den tiden mycket populära. Sedan var det naturligtvis de vanliga ställena där ungdomar träffades; Rondo, Vågen, Gillet, Riverside i Majorna, Spekeröd och Kungälv.

Till sin profession har Anita varit chefsassistent /konferensansvarig och sekreterare på ESAB i 43 år. Detta har inneburit en hel del tjänsteresor i Norden, Baltikum, Turkiet och ett flertal andra länder i Europa.

Familjen består av två utflugna barn, fyra barnbarn och sist men inte minst maken Roland. De bor sedan 1975 i ett trevligt radhus i Lerum. De tillbringar så mycket tid som möjligt vid sommarstugan i Vallda.

Förutom sommarstället har hon andra fritidsintressen såsom handarbete, släktforskning och resor. Anita har under årens lopp rest med maken på hans deltagande i skyttetävlingar runt hela Sverige. Hon ägnar sig också åt att notera ner sina minnen från åren som gått. Men dessa anteckningar är enbart avsedda för familjens ögon.

Anita värvades till Gamla Gårda flickor 2013 av sin gamla klasskamrat Anne Carlsson (f. Lenander) och vi alla hälsar henne förstas välkommen som styrelsemedlem i vår (nya) förening Gamla Gårdapojkar och -flickor.
/Kenneth

Vilken epok? Vinn på mötet!



Huset, här under rivning, var en del av en epok som varade i 63 år och var en del av den tid, som slutade ett tag efter att huset var borta. På andra sidan huset låg Karlsroplatsen. I närheten fanns det djur, både levande och döda, stora som små, från hav och land.

Vilken är epoken som söks? /Roy Johnson

Bland de rätta svaren drar vi minst tre pristagare bland dem som kommer på medlemsmötet 27/9. Förstapris: Inträde+fika+10 lotter. Andrapris: Inträde+fika. Tredjepris: 10 lotter.

Ring eller skriv senast 26/9! Tel/mail finns nederst på sista sidan.

Besök av Ada Den Tjugonde Brittmo

Den 29 mars hade föreningen sitt första gemensamma medlemsmöte och denna välbesökta kväll hade vi besök av ingen mindre än en riktig Ada, Brittmo Bernhardsson, som berättade just kring Kals Åden, där hon själv är det 20:e namnet i den lista som inleddes med ingen mindre än Märta Ågren (Ada I Ågren) och Hilding Andersson (Kal I Hilding) redan 1971. Det blev en fin kväll med mycken gammal, och ibland glömd, göteborgiana, där Ada och Kal har valts ut bland personer med stor betydelse både för socialt liv och kultur i Göteborg.



Brittmo Bernhardsson visar en intressant bok.

Det kan sägas att de vanliga Kal & Ada-historierna inte hör hit, speciellt inte dem med alkohol inblandat eftersom de ursprungliga Kal och Ada, Karl Alfred Olsson och Ada Konstansia Lindström hette de, var organiserade helnykterister. De idag typiska Kal & Ada-historierna är istället att se som vandringssägner som finns i många länder. Lasse Dahlqvist försökte i sina visor återupprätta Kals och Adas skamfilade historierykte genom att beskriva dem som vänliga, glada och välkomnande människor, sådana personer de egentligen var. /Anndess



**Ann-Britt; start
vid Rantorget
på Gårda och
landning i
Hängsbacka via
Flatås. -
Presentation av
föreningens v sekr.**

Ann- Britt Karlsson (f. Ljunggren) hade sin barndom på Rantorget 8 på Gårda sedan 1948.

Hon minns särskilt kompisarna på Gårda där det kan nämnas bl.a. Margareta f. Rasmusson på 6:an, Kerstin f. Eliasson på 8:an, Inger f. Holmgren och Barbro f. Andersson båda på 7:an.

Ann-Britt tillbringade somrarna i en stuga ute vid Grevegården som hennes föräldrar hyrde.

Skoltiden inleddes på Gamla Gårdaskolan t o m 6:e klass. Lärare Maj Eriksson de två första skolåren. Därefter t.o.m. sjätte klass i Eva Johnssons klass.

Från 7:e klass t o m nionde årskurserna blev det Otterhällan som gällde.

När skolplikten var avklarad började Ann-Britt som tandsköterskelev och fick sedan arbete på Svenska Oljeslageri Aktiebolaget ("SOAB"). Ann-Britt gick samtidigt på kvällskurser för att läsa in Realskole- och Gymnasiekompetens. Det var i första hand ämnena fysik, kemi och matte som gällde.

Efter det att real- och gymnasiekompetenserna var avklarade fick hon anställning som laboratorieassistent på Sahlgrenska. Här stannade hon i 14 år. Därefter blev det anställning på laboratoriet för Oral Mikrobiologi. Denna anställning hade hon under 27 år. Under sina anställningsår förkovrade Ann-Britt sig med åtskilliga interna utbildningar. Hon gick i pension vid 65 års ålder efter att ha jobbat deltid 20% med bra villkor från 63 år.

Från tonåren frekventerades ofta olika dansställen i Göteborg med omnejd. Bl.a. Rondo, Vågen, Hoffrekullen och Kungälv.

Träffade blivande maken Stig och flyttade 1972 till Stenkastgatan i Flatås. Bröllop ständades 1973. Under ett antal år deltog de i både bugg- och gammaldanskurser. Familjen fick efter en tid tillökning med en son. Under flera somrar hyrde de på en lantgård i Onsala. Det unga paret flyttade sina bopålar 1979 och slog sig ner i inköpt radhus i Hängsbacka (Lövgårdets villastad) och där bor familjen Karlsson fortfarande.

Familjen utökades med ytterligare en son. När dessa grabbar var små företog man semesterresor runt om i Sverige då man bodde i hyrstugor. Populära resmål var bl.a. Öland, Gotland och Skåne.

Sedan några år har sönerna flyttat ur boet. Äldste sonen har förräat Ann-Britt och Stig tre barnbarn. Dessa tre anser hon vara ett slags livets dessert.

Ann- Britt blev medlem i Gamla Gårdafllickor 2002 och hon var sekreterare i GGF sedan 2013.

Den Idrottsliga karriären har varit kanske lite sporadisk. Som ungdomsaktiv i Lingförbundet var hon med om uppvisningar på Cirkus i Göteborg. Även orientering i MIK (Majornas Idrottsklubb). Ann-Britt har tagit Grönt kort i golf och har handikappet 36.

Intresse- och hobbyaktiviteter idag är Friluftsfrämjandet, allmänt friluftsliv med bl.a. paddling och skogspromenader. Mat- och vinprovning är också ett intresse. Hon är medlem i Allégårdens pensionärsförening. Hon reser gärna runt i Europa, ofta med buss, och hon har besökt bl.a. Portugal, Frankrike, Tyskland och Italien. I år står Kroatien på tur.

Ann -Britt och Stig är utöver allt annat också engagerade i kanotuthyrningen vid Vättlefjällsstugan som ligger ett stenkast från radhuset i Hängsbacka.

/Kenneth

Matroserna med bekant gästartist



Onsdagen den 26 april, på vårens sista medlemsmöte, besöktes vi av sånggruppen Matroserna. Gruppen består av åtta sångare med en mängd olika visor och sjömannasånger på repertoaren. De kompas av tre instrumentalister och man utförde en mycket medryckande, välrepererad, kraftfull och rolig föreställning. En höjdare var förstås när sångarna bytt från de rätt strikta matroskäckmössorna och tröjor till parodiska kvinnokläder och bl a framförde de den Olrogiska "Syföreningsboogie" helt fantastiskt härligt.

Det visade sig också att vår egen Loris Carli haft tillhörighet som sångare i gruppen. Han kallades förstås upp på scen, se bild nedan, och sjöng ut med fullödigt magstöd. Han förtjänar helt klart hederstiteln "Caruso" i fortsättningen! */Anndess*



Att komma ihåg...

Vid kvällen för det extra årsmötet, där de närvarande i det allra närmaste enhälligt röstade igenom att Föreningen Gamla Gårdapojkar önskar ett samgående med Föreningen Gamla Gårdflickor höll Reidar Hermansson ett väldigt föredrag om, förstås, Gårda.



Bara "PÅ" gäller. Bild Anndess

Som bilden extra förstärker, påminde Reidar oss andra om en sak som enar oss, vi som har vårt gemensamma ursprung och historia i stadsdelen, nämligen hur vi betecknar den i vårt språk:

"Vi som har bött på Gårda, vi säger PÅ Gårda, för så heter det". /Anndess

Vår barndoms Gårda

På denna bild från kvarteret Merkur (Rantorget, Willingsgatan, Brusewitzgatan), förmodligen från 1951-52, ser vi några lekkompisar på den stora gården innanför Rantorget 6-8. Fr v Ann-Britt, Inger, Anita, Kerstin, (förmodligen) Thomas och Anders. /Ann-Britt Karlsson



KAGGELED SGYMMET

Vi har en fast tid, torsdagar, 10-11. Gratis!!! Bra maskiner! Utmärkt lunch för 66 spänn! VÄLKOMMEN till Kageledshus! Kolla gärna med mig om andra tider, hjälp med utrustningen etc! /Anndess, tel 0706-151326

JULFEST den 6/12!

Onsdagen den 6 december har föreningen sin julfest för alla medlemmar. Vi är som vanligt i Nya Lundenskolans aula och vi drar igång 18.30. Men här behövs armar och "hjälpa-till-lust" av flera, för utan att man hjälps åt med fixet blir det ingen bra fest! Det behövs folk för inköp, matlagning, uppläggning, placering av bord och stolar, festlig dukning, ljusständning, dekorationer ...

Anmäl din samarbetsvilja till någon av redaktörerna. Kontaktuppgifter nedan

Priset är 50 kronor, vilket är urbilligt för mat och dryck! **Dessa 50 kronor innebär din anmälan och betalas in till föreningens Plus-giro nr 42 55 82-4 senast den 30/11.** För den som vill vara med när tomten kommer och delar ut klappar gäller att man köper och tar en julklapp med sig för cirka 50 kronor och din julklapp läggs i en gemensam säck varur tomten sedan delar ut. Och vem är tomten?

TILL SIST...

Ja, så har vi haft glädjen att prata med dig, Gamla Gårdflicka och Gamla Gårdapojk igen. Programmet i höst tycker vi (i detta fall hela styrelsen) är välmatat och omväxlande och det stora är förstås vårt jubileum, som vi denna gång firar gemensamt i mitten på Gårda (!), på restaurang MVG, Gårdatorget 1. Vi räknar kallt eller varmt med att samtliga kommer att bli välmatade vid detta kalas. Se nedanstående bild så hittar du rätt när du känner igen denna vy. Du har en särskild inbjudan till jubiléet bladad in i detta nummer. VÄLKOMNA ALLIHOP! /Kenneth och Anndess och resten av styrelsen



Här ska jubiléet firas. Gårdatorget 1 var adressen. /Bild Anndess

Medlemsblad för *Föreningen Gamla Gårdapojkar & Flickor*

Red Anders Lundberg tel 0706-151326, e-post: anndess@icloud.com

Red Kenneth Johnsson, tel 0702-213773, e-post: johnsson.ke@telia.com