



# GÅRDAFOLKET



MEDLEMSBLAD FÖR GAMLA GÅRDAPOJKAR & FLICKOR • NR 12 • 2021



## Vår nya klubblokal på Karbiden i Gårda!

**KLUBBLokal.** Som vi alla vet och har erfarit under detta mycket besynnerliga år, har alla fått göra radikala förändringar i sitt levnadssätt. Inte minst på det sociala planet. Som bekant har vi tyvärr inte kunnat ha våra medlemsmöten utan vi har följt FHM:s rekommendationer. Styrelsemöten har hållits digitalt vid ett par tillfällen. Styrelsen har sakta men så Corona-säkert som möjligt ställt i ordning vår nya klubblokal på Karbiden.

Vid den s.k. grovflytten fick vi mycket god hjälp av BoTrygg. Därefter har styrelsemedlemmar varit i den nya klubblokalen i grupper om en till fyra personer och möblerat, arkiverat och prytt väggarna med tavlor och gatuskyltar. Det är förvånansvärt vad mycket material det finns i våra hyllor och pärmar.

De två senaste styrelsemötena har hållits i våra nya lokaler. De har då anpassats enligt 2 meters-regeln, och styrelsen har använt munskydd och handsprit. Detta var förmodligen enda gångerna som det förekommit sprit på ett styrelsemöte.

Vi avser att arrangera en visning av de nya lokalerna bara denna försvarande Corona-tid ebbar ut, och det går bra att leva ett normalt socialt liv igen.

**Kenneth**

Bild vänster: Styrelserummet, vy från korridoren  
Bild höger: Arkivhyllor på kontoret  
Bilderna tagna av Kenneth

## Medlemsavgiften

**Medlemsavgiften.** Då har det blivit ett nytt år igen och det är dags betala medlemsavgiften för år 2021.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad; **200 kronor**. Självfallet är det välkommet om man vill skicka ett extra bidrag till nytta för föreningens verksamhet. Man kanske ska uttrycka sig så att minst 200 kronor ska sättas in på föreningens konto: **Plusgirot 42 55 82-4**.

Det vore tacksamt om avgiften kom in före februari månads utgång.

Tack på förhand!

**Kassören**

## Kallelse till årsmöte

**Årsmöte.** Du kallas härmed till föreningens ordinarie årsmöte. Detta kommer att hållas i Nya Lundenskolans aula, onsdagen den 24 februari kl. 19.00.

Årsmötespunkterna blir de vanliga, och dagordning och andra årsmöteshandlingar kan rekvideras via e-post (ann-britt.karlsson@hotmail.com) eller vanlig post (Sekreterare Ann-Britt Karlsson, Kryddpeppargatan 35, 424 53 Angered) fr.o.m. 29 januari.

Eventuella motioner sändes till sekreteraren senast den 29 januari. Samtliga medlemmar är varmt välkomna!

**Styrelsen**

# Redaktionen förändras

**Redaktionellt.** Från och med denna utgåva av vårt medlemsblad GÅRDARFOLKET har redaktionen genomgått en förändring. Tidningens upphovsman Anders Lundberg har beslutat att fr.o.m. förra utgåvan, no 11, lämna redaktionen. Som initiativtagare till GÅRDARFOLKET (med första utgåvan 2015) har han under namnet ”Anndess” med outröttlig energi ägnat åtskilliga timmar och kraft på artiklar och layout. Vi tackar Anders för hans arbete och redaktionella engagemang under dessa år. Målsättningen har varit att till medlemmarna utge ett uppskattat medlemsblad.

Det är tack vare ”Anndess” och Er hjälp som vårt medlemsblad finns.

Fortsättningsvis kommer redaktionen att bestå av Krister Welin och mig. Det viktigaste för att få ett bra innehåll är att vi får idéer från Er GGPF-medlemmar.

**Kenneth**

## Anndess lämnar

**lämnar.** Ni medlemmar som har e-post har redan fått detta meddelande. Till samtliga medlemmar skriver Anders:

»Efter många månader av funderande om vad som är bäst att göra har jag nu bestämt mig för att lämna styrelsen i Föreningen Gamla Gårdapojkar & Flickor per den 31.12.2020. Till dess arbetar jag med och slutför mina arbetsuppgifter.



Under den allra mesta tiden under mina sju år i styrelsen har det varit enormt trevligt att få tjäna föreningen och möte och lära känna så många av medlemmarna, och med ”alla” räknar jag självklart också dem som inte har e-postadress! Inte minst har det varit jättekul under de 5½ år jag arbetat med föreningstidningen GÅRDARFOLKET och få erfara det fina genomslag och mottagande tidningen fått i vår förening.

SÅ TACK till Er allihop! Änna görgött!!!

Varma hälsningar! Anndess, d.v.s. Anders Lundberg«

**TACK. Den aktiva styrelsen tackar Anders för hans insatser för vår förening!**

## Har du ny mailadress?

**Medlemsregistret.** Om du har bytt eller skaffat en e-postadress, får du gärna meddela den till:

kristerwelin@hotmail.com



## Tommy rycker in som tillfällig ordförande

**Ordförande.** Här följer en kort självpresentation av föreningens ”nya tillfälliga” ordförande, som med kort varsel fick rycka in, då den av årsmötet valda ordföranden Björn Nilsson p.g.a. hälsoskäl beslutade att avgå. /red

Tommy Åberg har ordet:

– För att göra en kort presentation av mig själv så är det inte så mycket att säga. Som synes på ovanstående bild har jag mina rötter på Gårda. Hemma för mig var på Brusewitzgatan 7, i hjärtat av gamla goa Gårda, säger Tommy.

– Hela min skolgång gick jag i Gamla Gårdaskolan. Lämna inte mitt boende på Gårda mer än korta perioder.

– Min då blivande och nuvarande hustru kom och rövade bort mig, ända ner till Mölndal. Hon erövrade mig med hull och hår kan man säga, men faktum kvarstår:

*Mitt hjärta är kvar på Gårda!*

– Tillsammans med sittande styrelse ska jag göra mitt alla bästa för vår förening under den mandattid som återstår fram till årsmötet i februari.

Bild från Tommy Åberg

Medlemsblad för Föreningen  
Gamla Gårdapojkar & Flickor

## Redaktion

Kenneth Johnsson, 0702-21 37 73,  
johnsson.ke@telia.com

Krister Welin, 0760- 33 85 43,  
kristerwelin@hotmail.com



## Kalendarium våren 2021

**Kalendarium.** Då vi i skrivande stund fortfarande lever i dessa pandemi-tider är det av största vikt vi undviker att utsätta oss för Corona-smittan. Men trots gällande restriktioner och FHM:s rekommendationer är det ändå planerat för medlemsmöten under våren i Lundenskolans aula kl 19.00 sista onsdagen i varje månad.

Om mötet kommer att äga rum avgörs helt och hållet av rådande smittoläge och FHM:s anvisningar. Styrelsen återkommer med definitivt besked närmare aktuella datum.

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 27 JANUARI

Robert Björklund, kommunpolis i Lokalpolisområde Nordost, pratar om brott som man som äldre kan utsättas för och hur gärningspersoner ofta går till väga. Vad kan du som senior göra för att skydda dig och försvåra sådan brottslig verksamhet? Det kommer att finnas tid för frågor också!

### ÅRSMÖTE ONSDAGEN 24 FEBRUARI

Årsmötesförhandlingar, se kallelse på sidan 2.

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 24 MARS

Vår Tommy Åberg kommer att prata om sådana frågor han ofta får i sitt dagliga arbete. Det är frågor sådant som berör de allra flesta av oss. Exempelvis testamente, framtidsfullmakt, bouppteckning och försäkringar. Alla vet en del, men de flesta är ganska osäkra på hur de själva har det med dessa frågor. Kanske kan Tommy förtydliga och förklara en del av dessa begrepp och hur man handskas med dem. Tid för frågor finns!

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 28 APRIL

Firande av Gårdafläckornas 75-årsjubileum, med underhållare Rolf Nilsson från GöteborgsOperan. Han berättar om Operan och kanske övriga teatrar i vår stad.

### SKÖNA MAJ

Eventuellt vårutflykt, vi återkommer om den.

VÄLKOMNA!

*Styrelsen*

## Omstöpt styrelse

**Styrelsen.** Vår styrelseordförande Björn Nilsson har av hälsoskäl tyvärr avgått ur styrelsen. P.g.a. detta har det vid styrelsemötet 15 oktober 2020 gjorts en rekonstitution.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING FRAM TILL ÅRSMÖTET 2021:

Ordförande: ..... Tommy Åberg..... 0707-98 00 85  
Kassör: ..... Göran Knutsson..... 0705 58 17 16  
Sekreterare: ..... Ann-Britt Karlsson..... 0707 3874 39  
Klubbmästare: ..... Krister Welin..... 0760-33 85 43  
Ledamot, registeransv.. Anders Lundberg..... 0706-15 13 26  
Arkivarie:..... Kenneth Johnsson..... 0702-2137 73

P.g.a. risken för Covid-19 har suppleanterna Eva Sandqvist och Ann Mossberg valt att avgå.

E-postadresser till ledamöterna finns i medlemsregistret.

## Tack till ny sponsor!

**Sponsring.** Vi ber att få tacka **Berzelii Begravningar**, Wadmansgatan 12, 417 53 Göteborg, [www.berzelii.nu](http://www.berzelii.nu), för sponsring av trycket av vår medlemstidning. Vi är mycket tacksamma för denna hjälp!

**Redaktionen**



## Lekar från förr

**Lekar.** En del lekar är ju så att säga allmänt spridda och ”erkända” eller ”godkända”. Andra befinner sig på en mer rebellisk nivå.

Jag tycker mig till exempel minnas leken ”Stickan och Sten” som man ju inte kan leka mer än högst någon gång varje år. Man tar en pinne och en sten och lägger dem på marken. Sedan ställer sig alla i en ring runt om och skanderar högt – med udden och adressen riktad mot t.ex. tillsynsläraren – ”Heja Stickan!” ”Heja Sten!”. Läraren rusar till för att hjältemodigt stoppa ett förbjudet slagsmål men får lång näsa. (Har jag varit med om detta? Ja det tror jag).

En lek som jag är helt säkert sett på Underåsskolans skolgård är denna: Leken går ut på att så många som möjligt ställer sig trångt i ett hörn eller mot nätstaketet. Medan man knuffas åt samma håll ropar man taktfast: ”Kom och knö! Kom och knö! Kom och knö!” Minnet ger mig som vuxen kalla kårar, det var nog tur att det inte hände något verkligt allvarligt.

**Gudrun Dahl**

# Gårdakändisar: Gösta "Lången" Carlsson

**Sport.** Känns han igen? Genom tiderna, en av Sveriges bästa handbollsspelare. Uppvuxen på Norra Gubberogatan. Han var född 1938 och var enda barnet i familjen.

Pappa Henrik var född i kvarteret Örnen 14 och mamma Dagmar Maria kom från Värmland.

Gösta började sin karriär i Olskroken IF där han spelade handboll och fotboll. Sedan blev det RIK som junior, och där gick bra för honom. Omgivningen och läromästarna i RIK var ju inte fy skam. Skickliga spelare som Gunnar Kämpendahl, Donald Lindblom, Per Olof Arkevall m.fl.

Gösta debuterade i handbollslandslaget redan som 19-åring. Under sin karriär lyckades han göra 1.122 mål i högsta serien! Inte nog med det, han representerade även klubbens fotbollslag i allsvenskan.

Gösta var en stor personlighet inom Redbergslids IK, både som spelare, lagledare och ordförande. Han kom att kallas "Mr. RIK". Civilt drev han ett tryckeriföretag.

Kärt barn har ju som bekant många namn; inom handbollen kallades han för "Lången", hemma bland kompisarna var det namnet "Tjoget" som gällde (vän av ordningen undrar ju varför "Tjoget"?). Enligt säker källa (Gunno L.) var orsaken att Göstas far drev en rörelse som sålde ägg.

Gösta avled endast 67 år gammal den 2/12 1965 i Smögen, Sotenäs kommun.

**Krister Welin**



*Källor:*

- Redbergslids Jub.bok 100 år
- Redbergslid IK 100 år
- Wikipedia
- Gunno Larsson



## Se upp i backen!

**Vardagsdramatik.** Bilden visar hörnet av Södra Gubberogatan / Dämmevägen 16. Här gick 40-bussen, det fanns en hållplats mitt i backen.

Backen på Dämmevägen var under vintertid en mycket uppskattad kälk-backe av oss Gårdabarn då den blev väldigt hal. Detta var ett närmare alternativ istället för att gå till "Himlabacken" i Burgårdsparken.

Halkan i backen välkomnades av oss barn som genast tog fram våra "Bobbar" som kälkarna kallades för. Det förekom även sparkstöttingar och vissa med bra balans störtade sig utför med skidor. Var det riktigt bra kunde man starta uppifrån trapporna till Överås och med bra fart svängde man ut i backen på Dämmevägen, där blev det även ett litet hopp när man åkte över trottoarkanten, därefter fortsatte färden ner till järnvägsbommarna alternativt gjorde man en 90° vänstersväng in på Kobbarnas väg. Om man nu åkte så långt uppifrån fick man avdela någon som höll utkik och varnade om det skulle komma något fordon från Södra Gubberogatan. Innan man startade nerfärden ropade man "se upp i backen annars får ni håll i nacken", sedan var det full fart utför.

När det blev för halt i backen så att 40-bussen och övriga bilar hasade nedför, när det var som värst (bäst) kasade bussen förbi hållplatsen mitt i backen, att bromsa var inte att tänka på. Då kom "snösvängen" (en lastbil med sand och en gubbe på flaket slängde ut sanden med skyffel i backen till alla bobåkarnas förtret). Men det fanns ju bot mot allt. Sandbilen hade knappt försvunnit förrän de kreativa Gårdabarnen tog fram sina "bobbar" och gick på bredd och plogade bort sanden med bredsida på "bobben", det gick ju alldeles förträffligt då dåtidens kälkar hade stålskenor. Strax var det full fart i Dämmevägsbacken igen. När snön var borta och "vintersporterna" var omöjliga förekom det även en viss lådbilstrafik i backen.

När man nu ser tillbaka var ju detta livsfarligt men trafiken var ju inte lika intensiv som i dag. Man vågar ju knappt inte berätta detta för sina barnbarn. Men himla roligt hade vi på Gårda.

**Kenneth**

# Tillbakablickar i Coronatider

**Återblickar.** I somras, när det var utesittarväder, kunde man träffa sina nära och kära utomhus med viss distans. Nu under vinterhalvåret är tillfällena få och då upplever i alla fall jag en viss social abstinens. På begäran av mina barn, har jag istället ägnat mig åt att skriva ner en del minnen från mitt liv. Under mina första 12 år bodde jag på Floragatan 3, mina föräldrar var Ragnar och Gulli Andersson, de hade vicevärdskapet under 50-talet. Här följer några få utvalda minnen från de åren:

I Gamla Gårdaskolan gick jag 1955-1961. I småskolan hade jag Maj Eriksson och i folkskolan Eva Jonsson. Jag tyckte det var roligt att lära mig och blev så duktig att jag, tillsammans med klasskamraterna Anne Lenander och Marianne Larsson, kunde fortsätta i Burgårdens Realskola. Men jag var inte duktig i sång. Jag hade ärvt min brist på sångröst av min pappa. Mamma däremot spelade mandolin och tyckte att jag skulle lära mig det också. Så en gång i veckan traskade jag iväg till Odinsskolan och tog lektioner. Läraren tyckte jag var duktig och trodde att jag övade flitigt hemma. Det gjorde jag inte. Det blev en snabb genomspelning innan nästa lektion. Jag övade upp mitt musiköra genom spelningen. Men det hjälpte föga när det blev sångprov i skolan, för då sa fröken Eva: ”mycket kan du Anita, men sjunga kan du inte”. Lite självinsikt hade jag, så jag blev inte ledsen. Godkänd blev jag i alla fall, eftersom jag var duktig på att läsa noter. Jag blev aldrig någon virtuos på mandolin och slutade spelktionerna efter någon termin.

Fröken Eva hade hört att jag ville bli sjuksköterska. När så en kille i klassen blev illamående och spydde på golvet, tyckte Fröken att det var ett utmärkt tillfälle för mig att träna inför mina framtida arbetsuppgifter. Man sa inte nej till Fröken Eva. Jag fick hämta en spann vatten och en trasa och torkade upp spyan. Det gick bra, men roligt var det inte, bara väldigt äckligt. Jag hade dock klasskamraternas fulla beundran för att jag hårdade ut. Att jag sedan inte blev sjuksköterska, berodde inte på detta uppdrag. Efter gymnasiet var jag skoltrött, det fick räcka med en ettårig sekreterarutbildning.

I Missionskyrkan på Dämmevägen gick jag med i scouterna (SMU). Det var kul, lite som en fritidsgård. Vi hade uniform och fick lära oss bl.a. att slå knopar. Förmodligen gjorde vi och lärde oss en massa annat också.



► Missionskyrkan på Gårda. Foto: GGPF:s fotoarkiv.

Det jag minns mest från tiden som scout är sommarlägren i Sjövik. Speciellt minns jag två av de vuxna ledarna, Mattsson och ”Tarren”. De var skojfriska och mycket populära bland oss barn.

Vi sov i tält, pojkar och flickor var för sig. Efter taptot besökte vi flickor varandras tält och det var mycket fniss och spökhistorier Jättukul. På kvällarna satt vi vid lägerelden nere vid Mjörn och grillade korv och sjöng (av förklarliga skäl sjöng jag inte så mycket) några av ledarna spelade gitarr. När föräldrarna kom på besök, uppträdde vi barn med sketcher, sång och musik. På dagarna kunde vi ha orientering eller terränglöpning med hinder.

Det var ju en religiös verksamhet, så det fanns en Bibelskola, Jag deltog en stund varje dag. För mig var Bibeln en spännande bok full av äventyr. Ledarna trodde jag gick där av religiöst intresse och ville att jag skulle ”vittna” om min omvändelse. Jag hade ju inget att vittna om så det kändes pinsamt att jag inte kunde uppfylla deras önskemål. När höstterminen började, slutade jag.

Familjen flyttade till Kortedala när jag gick i 5:an. Jag valde att gå kvar i Gårdaskolan 6:an ut och åkte 7:ans spårvagn till Ullevi. När det var verksamheter i Gårdabo och i Missionskyrkan på vinterkvällarna, körde pappa mig eftersom mamma inte ville att jag skulle gå ensam i mörkret längs Fattighusån.

1961 slutade jag i Gårdaskolan, teaterkursen i Gårdabo och i scouterna. En ny tid började med realskolsstudier och livet som tonåring i Kortedala. Men det är en annan historia.

**Anita Löndén Hansson**

# Sune Tholin

## – en Gårdapôjk med mångsidigt flyt

**Intervjun.** Efter en biltur till det vackra Dalsland anlände jag till Östra Bodane för att träffa och få en pratstund med Gårdapojken Sune Tholin.

Sune föddes 1943 på Södra Gubberogatan 17 mittemot Turion. Han hade rötter på Gårda, hans pappa Gunnar Tholin föddes på Lärkgatan, hans farmor och farfar



bodde i grannhuset på Södra Gubberogatan 19.

Uppväxten blev ganska jobbig, föräldrarna skilde sig 1945 och Sune placerades som treåring på Vidkärrs barnhem. Sune har inga ljusa minnen av barnhemsvistelsen – stränga tanter. Sune berättar att hans farmor och farfar hämtade hem honom till sig. Hos dem bodde han tryggt under sin barndom.

Pappan gifte om sig 1954 och flyttade med Sune till Torpa. Där tillbringade han sina ungdomsår. Skolgången startade i Gamla Gårdaskolan. Första och andra klass hade han fröken Lillian Arell. Tredje klass gick han i Nya Gårdaskolan (Underåsskolan). Sedan blev det Torpaskolan t.o.m sjätte klass. Under tiden han gick i Torpaskolan cyklade han ofta till Gårda för att träffa sina gamla kompisar. Sune kom in på Burgårdens Samrealskola och blev familjens stolthet då han var den förste i släkten som tog realexamen. Han fortsatte sedan med ettårig gymnasial linje på Filip Holmqvist, denna utbildning jämfördes då med handelsstudenten. När Sune blev 15 år fick han moped, en "Monarped", av sin farmor. Horisonterna öppnade sig. Det blev mycket lättare att ta sig till bl.a. handbollsträningen.

Efter lumpen på A9/A3 fick han arbete hos Nordlöfs Skomodehus på Valand. Som 20-åring blev han kamrersassistent. Ekonomichef var Gunnar Larsson 23 år (sedermera kommunalman, ordförande i IFK och Riksidrottsförbundets ordförande m.m.).

Tillsammans med nämnde Gunnar Larsson startade Sune i slutet på 60-talet en revisionsbyrå; Tholin & Larsson blev etablerat. Man började även med information om aktuella skattefrågor riktad till andra revisorer och olika företags ekonomiavdelningar. Det fanns ett stort behov. När de 1970 lanserade ett enkelt informationsblad fick de direkt

8.000 abonnenter. Efter något år blev Sune ensamägare till Tholin & Larsson då Gunnar Larsson fick tunga politiska uppdrag som tog mycket av hans tid i anspråk. Tholin & Larsson blev branschens största informations- och utbildningsföretag med c:a 70.000 kunder. Företaget såldes 2014 till norska intressenter.

Sune och hans fru Susan träffades i Åmål. Det blev bröllop och första sonen föddes när de bodde i Johanneberg de övriga två sönerna är födda i Åmål. Sune kom till Åmål 1964 där Sune fick en lärartjänst på två år, sedan dess har han haft Åmål som sin egentliga hemadress.

De idrottsliga aktiviteterna ägnades åt fotboll, handboll i Baltic Hof och tennis. På sin meritlista kan han skriva handbollsdomare i Göteborg och Västra Sverige. Han och den välkände "Loket" var dåtidens Sveriges yngsta handbollsdomare. Sune var på sin tid även tennisdомare på elitnivå. Många år var han ledamot i Tennisförbundets tävlingskommitté. Hade licens som elitävlingsledare med



en internationell roll i Stockholm Open. Fortfarande är han engagerad i Åmåls Tennisklubb.

Efter att lärartjänsten i Åmål var avslutad följde studier på Socialhögskolan och i juridik i Lund. Men det blev aldrig någon färdig examen berättar Sune.

Familjen flyttade till Åmål 1970. Ägaren och redaktören för "Provinstidningen Dalsland" i Åmål kontaktade Sune 1976. Han frågade om Sune var intresserad att ta över tidningen då han själv ville varva ner. Det blev affär per omgående.

Under nästan 40 år satt han i ledningen för PD. Tidningen överläts 2014 till NWT-koncernen. Sune insåg att PD inte skulle klara sig på egen hand. Helt släppte han inte tidningsbranschen, utan fortsatte skriva veckokrönikor för tidningen under många år. Detta var vid samma tidpunkt som Tholin & Larsson såldes.

Han har fortfarande intressen i affärlivet, bl.a. som huvudaktieägare i Åmålföretaget Janfire AB som sysslar med pelletsbrännare och har även intressen i Västsvenska företag inom fiber och telekom. Dessutom är han styrelseordförande i Forshaga Golv.

Vid sidan av affärlivet har Sune haft ett kulturellt engagemang. Redan 1967 satte han upp en nyårsrevy i Åmål. Han gick på scenskola i Göteborg 1969 - 70. Sune producerade och regisserade flera musikaler under åren 1996 - 2010. Han medverkade på scen i sex musikaler. Senaste musikalen var "Guldkungen" engelska titeln "Three Lucky Swedes" på Växjö Teater.

1994 köpte familjen Tholin en gård i vackra Ö. Bodane utanför Ånimskog. Han var då s.k. månskensbonde med

fåravel m.m. Varje dag fram till pensioneringen tågpendlade Sune till arbetet i Göteborg.

Efter pensioneringen köpte Sune en båt som han körde med i Vänerens skärgård. Detta gav blodad tand. Han bestämde sig för att bli redare. Han tog maskinbefäls examen och fartygsbefäls behörighet lägsta klassen. Ett mindre fartyg "M/S Rotösund" klassad för max 12 passagerare köptes från Stockholm. Under sommarmånaderna går detta fartyg i turistr trafik genom Yttre Bodanes skärgård

med Vingen som hemmahamn. Befälhavare ombord givetvis Sune.

– Detta är förmodligen en av mina hittills trevligaste verksamheter, säger han.

– Målsättningen är olönsamhet, vilket med god marginal har uppnåtts. Med denna kommentar avslutar Gårdapöjken Sune Tholin intervjun.

**Kenneth**



## En lördag på Rantorget

**återberättande.** Året är 1951. Torgdag. En bonde från Olofstorp kom regelbundet med frukt, mest äpplen, till Rantorget.

Jag var åtta år. Minns inte hur vi fick kontakt. Men uppenbarligen hade han bett mig se till varorna när han passade på att uträtta ärenden under stadsbesöket. Därför gick jag gärna dit efter skolan på lördagarna. Det kunde bli någon 25-öring eller rent av en 50-öring för jobbet.

Bonden åkte buss med sina kartonger från Olofstorp. Framme vid Nils Ericsonsplatsen lastade han varorna på spårvagnen. Vid Dispensären steg han av och bar allt till Rantorget. Han fick gå flera vändor.

En lördagseftermiddag bad han mig se till varorna. Han skulle handla innan affärerna stängde.

– Säljer du något får du behålla pengarna, sa han vänligt och försvann bortåt Spinnmästargatan.

Det var glest med kunder så det skulle nog inte bli några mer affärer. Men så kom en tant. Hon tittade på en låda äpplen.

– Vad kostar äpplena?

– En och femti kilot, svarade jag.

– Jag menar för hela lådan, sa tanten.

Det vågade jag inte svara på. Men just då kom bonden tillbaka.

– Tanten vill köpa hela lådan, sa jag till honom.

Han funderade. ”Jobbigt att ta hem lådan till Olofstorp”, tänkte han väl och svarade:

– Damen får allt för fem kronor. Det är billigt.

Det blev affär. Bonden stod något villrådig med femman i handen. Det var mycket pengar 1951. Han tänkte efter.

– Nej, pengarna är dina. Så sa jag till dig. Man ska stå för sina löften. Varsågod unge man.

För ett tag sen berättade jag om äppleaffären på Rantorget för Bosse Dockered, en gång kraftfull ordförande för Sveriges bönder. Han är uppvuxen just i trakterna av Olofstorp. Vi går ibland till Ullevi och ser GAIS förlora.

– Talade han lite högrävande och var liten till växten? frågade Bosse.

Jo, just så mindes jag min välgörare.

– Då var det säkert Kalle.

Bosse kände väl till honom. Kalle och hans familj var djupt troende, noga med rättvisa och anständighet.

Då fick äntligen min välgörare efter 70 år ett namn. Självt fick jag där på Rantorget förutom femman en lektion i god affärsmoral. Den rekorderlige bonden Kalle från Olofstorp finns hos mig som ett fint minne.

**Sune Tholin**

Bilder från GGPF:s arkiv.

# Hänt se'n sist!

## Vi lunkar igen!

**aktiviteter.** Tisdagen den 1 september träffades tre medlemmar och två stödmedlemmar i Gårda BK:s klubbstuga i Skatås för att återuppta GårdaLunken som plötsligt upphörde när pandemin bröt in i våra liv i mars.



► Från vänster: Claudio, Lena, Christer och Anette.

Å, det var en vacker dag! Sommaren kom till bakom och som synes så var det inte bara utomhus under själva lunkadet, utan fikat och tjuvskedet skedde också utomhus. Sedan dess har vi träffats tio gånger till under hösten, innan nu den råa kylan gjorde det svårare att vara inne och prata. Det var varit sååå gott att ses! Som mest var vi tio personer, med avstånd och respekt, som vanligt. Det har gått jättefint!

Och vi börjar igen! Från mitten av januari kollar vi läget både smitt- och vädermässigt. Så vi hoppas du hänger på!

**Ring mig, 0706-15 13 26, för senaste info!  
Välkommen!  
Anndess**



## Känner du igen bilden?

**Konst.** Det här motivet heter *Afton vid hamnen 1909* och är välbekant från våra medlemsmöten i Nya Lundenskolans aula.

Denna imponerande målning med måtten 210 x 614 cm är en tavla målad med olja på canvas (segelduk). Konstnären Carl Wilhelmsson utförde målningen 1909 på beställning av "Föreningen för Göteborgs skolors prydande av konstverk".

Tavlan placerades först i Göteborgsskolan i stadsdelen Lorensberg. Under en senare period fanns den i Hvitfeldsskolan.

Det är oklart när målningen sattes upp på nuvarande plats. Troligen kom den till Nya Lundensskolan 1946 vid invigningen av skolan. Under samma period kom det till en gata i grannskapet som fick namnet Carl Wilhelmssons väg.

**Krister Welin**

Fotnot: Carl Wilhelmsson 1866 - 1928, född 12 november i Fiskebäckskil. Han var en svensk målare, tecknare och professor vid Kungliga Konsthögskolan.  
Källa: Wikipedia

## Träning gör gott, för själ som för kropp!

**förmån.** Vi Gårda-medlemmar, kvinnor som män, har del ett i riktigt bra seniorgym, välutrustat, mysigt och GRATIS!!!

Platsen är Kageledshus, äldreboendet vid Kageleds-torget. Vi var på G att öppna igen när det där eländet som börjar med "C" och slutar med "-19" åter kom tillbaka och våra planer fick avbrytas. Ny ansökan om att öppna upp kan förmodligen läggas i januari 2021. Corona-säkert? Jaa, så gott vi kan och enligt alla regler? Självklart! Lunchrestaurang finns, verkligt humana priser på den! Välkommen!

Jag håller koll på skeendet, så ring mig på 0706-15 13 26 för senaste nytt!

**Anndess**







# Bilaga till nr

# 12



## Renoveringarna på Gårda, Kv. Cedern och Eken fortskrider enligt plan.

Fasad- och fönsterrestaureringen för Kv. Cedern ut mot Fabriksgatan är nu klara. Kv. Cedern består av tre olika fastigheter och har då även tre olika färgsättningar. Byggnadsställningar har nu rests mot Fabriksgatan för Kv. Eken som består av fyra olika fastigheter med fyra olika färgsättningar.

På båda innergårdarna har dräneringsarbete utförts och de har fått ny utformning. Nya växterna har planterats i början på november. Bullerplanket ut mot E6:an har reparerats och målats om. Tyvärr återkommande problem med klotter.

Fasaderna skrapas rena från gammal färg. Här hjälper vår antikvarie Wivi-ann Reit oss att hitta den från ursprungliga kulören.

Dåliga partier lagas och spikhattar rostskyddsmålas.

Efter att grundarbetena är klara kan vi börja med målningen. Vi använder linoljefärger som ska målas i tre omgångar.

Parallellt med fasadarbeten är vår verkstad i full fart med att restaurera portar och fönster. Likt fasaderna skrapas färg bort och dåliga partier byts ut. De fönsterglas som är trasiga ersätts med kulturglas. Därefter kittas och målas fönstren i tre lager med linoljefärg.

Förhoppningsvis gör vårt grundliga arbete att dessa fasader ska hålla i många år framöver. Totalt sett är det inte mycket trä vi har behövt byta ut. Befintligt virke har hitills varit av mycket god kvalitet.

Vi hoppas att bli klara till våren med fasaden mot gatan. Därefter ska även fasaderna mot innergården åtgärdas.

**Johan Lundgren**  
**BoTrygg**



► Fasad där färg delvis skrapats bort.



► Delar av locklister utbytta p.g.a. röta.



► Gudmundsgatan 13 efter första strykning med linoljefärg. De vita prickarna är spikhattar som fått den andra strykningen av rostskydd.



► Fönster på tork.



► Fasad mot Gudmundsgatan.