



## Ordförande har ordet.



Ordf. Tommy Åberg.

### Va 'Gött!

Äntligen börjar man se ljuset i tunneln. Myndigheterna har börjat dra ner på restriktioner och rekommendationer. Vi ska vara medvetna om att pandemin inte är över utan

det är fortsatt försiktighet som gäller. Jämfört med de förhållanden som rådde för ett år sedan ser det ju idag mycket bättre ut.

När jag nedtecknar dessa rader har vi glädjande nog under hösten hunnit med både årsmötet och tre medlemsmöten varav ett var firandet av Gårda flickornas 75 år. Styrelsemötena har sedan mars fått hållas som telefonmöten. Men under hösten har vi träffats på Karbiden.

Nu mina vänner laddar vi för framtiden. För att öka vår medlemseskader föreslog styrelsen vid årsmötet att ett tillägg i §2 i våra stadgar med de fem orden "Ha intresse för stadsdelen". Detta är således ingen ändring utan endast ett tillägg. Årsmötet biföll glädjande nog styrelsens proposition och biföll denna. Detta har redan i skrivande stund resulterat i 6 nya medlemmar.

Under hösten har styrelsen arbetat med att planera programmet för våren 2022. Har Du något förslag på programpunkter, det kan vara föreläsare, underhållare eller promenader så är Du välkommen med dessa till styrelsen eller vid medlemsmöten så snart som möjligt. Som det nu är trampar "Gårdalunken" på i inkörda spår.

Redaktionen för **GÅRDAFOLKET** efterlyser alster från Dig. Delge dem Dina tankar och minnen från flydda dagar.

Det har under hösten blivit förändringar i styrelsen. Våra "trotjänare" Ann-Britt Karlsson (sekreterare) och Göran Knutsson (kassör) har tackat för sig i styrelsen. Egentligen är det ju föreningen som ska tacka dem för ett mycket gott arbete som de utfört under flera år till föreningen fromma. Vi hoppas att även i fortsättningen kunna ta del av deras erfarenhet och kunnande. På Ann-Britts och Görans stolar välkomnar vi två nya välkända ansikten, som kassör Eva Sandqvist och som sekreterare Kari Johansson.

Text: Tommy Åberg. Bild; Kenneth

## Äntligen årsmöte 1 september!

Så blev det då äntligen dags för vårt årsmöte gällande 2020. Efter sex månaders försening p.g.a. pandemi, kunde vi ha vårt årsmöte 1 september. Det var 24 medlemmar närvarande.

Vår ordförande Tommy Åberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Med hjälp av sekreteraren Ann-Britt Karlsson vid sin sida gick han igenom årsmötets handlingarna. Två av våra ledamöter i styrelsen; Se bild.



Ann-Britt Karlsson (sekreterare) och Göran Knutsson (kassör) avtackades med blommor och applåder efter flera års förtjänstfullt arbete i styrelsen.

Kari Johansson och Eva Sandqvist valdes till nya ledamöter i styrelsen.

Sex av våra medlemmar tilldelades vårt förtjänststecken efter 15 års medlemskap.

Eddy Andersson                      Lennart Halling  
Kjell Lindgren                        Mats Montin  
Sune Tholin                            Kjell Tuvemark.

Förtjänststecken utdelades till de två närvarande av hedersmedlemmen Reidar Hermansson.



F.v. Eddy Andersson, Kjell Lindgren, Morgan Hermansson. I bakgrunden Tommy Åberg ordf.

Efter genomgångna årsmötets handlingar avslutade ordföranden mötet och tackade för visat intresse. Samtidigt som han uttryckte glädjen av att vi äntligen kunde träffas igen. Därefter blev det fika och lottdragning enligt sedvanligt mönster.

Red./foto Kenneth.

## Serier och litteratur när vi var barn.

Litteratursmaken när vi var barn var ganska varierande. Det fanns mycket att välja på och tid fanns det. Vi hade ju inga mediaproblem jämfört med dagens mediautbud av bland annat Facebook, messenger och mängder av TV kanaler som dagens barn och ungdom har tillgång till.

De flesta av oss, i synnerhet pojkar minns den uppsjö av serietidningar det fanns. Den första serietidning som jag kom i kontakt med var när min pappa hade köpt en liten smal serietidning med namnet "Vilda Västern" till ett pris av 25 öre.



Det handlade om den med revolverarna blixtnabbe Nevada rangern Kapten Micki och hans två äldre vapenbröder Windy och Doktor Sallasso. Dessa två var ett par äldre äventyrare som var med hjälten Kapten Micki.

Själv var jag ganska imponerad av sättet att illustrera när det kom till skottlossning "Pang Pang", sedan följde en streckad linje som betecknades med "Zip" som angav kulans väg. Banditen som blev träffad (det var alltid banditen som blev träffad) ropade; "Fördömt jag är träffad".

Nu var det ju om jag inte minns helt fel så, att herrarna Windy och Doktor Sallasso skulle vara Kapten Micki behjälpliga när han skulle upprätthålla lag och ordning, han var ju hjälten i dramat. De saknades oftast när det drog ihop sig men kunde finnas i stadens Saloon där de smakade på Saloonens rom sortiment. Vilket föranledde att de inte var till någon större hjälp för hjälten.

Det fanns åtskilliga serietidningar att välja på. Ex. vis. Buster, Illustrerade Klassiker, Stålmannen och Fantomen. Vi pojkar läste mestadels äventyr och sport. Vad flickorna läste har jag ingen vetskap om. Men detta kanske vi kan få tips om. *Kenneth.*

### Vår hemsida.

Hemsidan uppdateras numera av Ann-Britt Karlsson som är administratör. För att logga in på hemsidan gör Ni så här:

Gå in på **Gamla Gårdapojkar & Flickor laget.se**

Det går att komma in utan lösenord. När Ni kommit in tryck på sidan längst till höger **Mer, Tryck sedan på bilden med bussen.** Välkomna, nu ska Ni vara inne.

Här finner Ni uppdateringar och kalendarium m.m.

Gå in på **ggpf.se**, då är Ni på vårt bildarkiv Här finner Ni upplagda bilder och dokument. Bildarkivet är upplagt av vår Esse Kamph. Här finns det möjligheter att hålla sig uppdaterad, även för Er som endast har mobiltelefon med WiFi. *Kenneth.*

## Burgårdskolonin 1906 - 1957.



*Foto; Koloniträdgårdarnas förening. Foto 1905.*

Burgårdens koloniområde var det första som uppläts i Göteborg. Arbetet påbörjades sommaren 1905 och stod färdigt 1906. Platsen låg i Berzeliigatans förlängning ner till Mölndalsån ungefär där Valhallabadet ligger idag. Koloniområdet var inhägnat med ett tvåmeter högt nät staket och huvudingången låg mitt på. Det var en pampig träkonstruktion med dubbelgrindar för fordon och en enkelgrind med lås för övrig passage. På höger sida om grinden fanns en lucka för biljettförsäljning när det var fest.

I centrum av området fanns en dansbana med servering. Det var som regel en midsommarfest och en höstfest. Inom området fanns duschanordning liksom anordning med dass. Vatten att vattna med i trädgårdarna fanns på flera ställen, man fick hand pumpa vatten från ån. Pump med självtryck för dricksvatten fanns på några platser.

På hösten när frukten började mogna var det ordnat med patrullering för att försöka hålla äppelknyckarna på avstånd.

Området var indelat i 130 lotter på 240 m<sup>2</sup> vardera. Arrendet var på 10 år och årsavgiften 5 öre/m<sup>2</sup>.

Många av familjerna använde kolonin som sommarnöje och hade byggt en liten kolonistuga med ett sovrum och ett litet kök med vedspis.

År 1923 fick kolonin Svenska Mässan som granne och 1956 avröjdes området för att ge plats åt Valhallabadet.

*Nedtecknat av Olger Platerud 1917-2016. Red; Krister Welin*

## Nyheter!

### Tillägg till våra stadgar.

Som vi alla vet så glesnar det i leden av medlemmar i vår förening. Därför presenterade styrelsen vid senaste årsmötet ett tillägg i våra stadgar.

I stadgarna som skrevs 2017 är beskrivningen under **Medlemskap**.

Moment 1. "Medlemskap kan vinnas av varje vuxen som bott eller numera bor i stadsdelen, tillbringat väsentlig tid där och/eller åtnjutit undervisning i någon av dess skolor".

Styrelsens förslag till tillägg av moment 1:

**Medlemskap kan vinnas av varje vuxen som bott eller numera bor i stadsdelen, tillbringat väsentlig tid där och/eller åtnjutit undervisning i någon av dess skolor eller visat intresse för Gårda".**

Tillägget presenterades på årsmötet som accepterade detta tillägg.

Styrelsen.

### Styrelsens sammansättning fr.o.m. 1 sept. 2021 till årsmötet februari 2023.

Ordförande: Tommy Åberg 0707-980085  
taberg00@gmail.com

Sekreterare: Kari Johansson 0701-489563  
kajo1948@gmail.com

Kassör: Eva Sandqvist 0708-606715  
eva-sandqvist@mhmail.se

Klubbmästare: Krister Welin 0760-358543  
kristerwelin@hotmail.com

Arkivarie: Kenneth Johnsson 0702-213773  
Johnsson.ke@telia.com

Suppleant 1 Vakant

Suppleant 2 Vakant

Revisorer:

Ordinarie Arne Olsson

Suppleant Göran Knutsson

[g.knutsson@comhem.se](mailto:g.knutsson@comhem.se)

Valberedning:

Dennitz Fredriksson

Hans Carlsson sammankallande

Sven Persson

### Gymalliansen.

#### Information från styrelsen:

Göran Knutsson informerade vis årsmötet att GGPF återbetalat, 19.682 kr. till kommunen, enligt överenskommelse med kommunen och Gymalliansen. Pengarna har vi haft på GGPF:s konto för Gymalliansens räkning. Anders Lundberg har ombesörjt samarbetet med Gymalliansen. De senaste åren har dessa pengar inte använts till någon nyanskaffning till Gymmet. Styrelsens åsikt är att vi inte vill ansvara för pengar som inte är föreningens.

Göran Knutsson.

### Medlemsmötet 29 september.

Vid vårt medlemsmöte onsdagen 29 september kom 23 medlemmar varav fyra flickor.

Det var planerat att Robert Björklund, kommunpolis i Lokalpolisområdet skulle prata om brott mot äldre. Tyvärr kunde inte Robert Björklund komma p.g.a. sjukdom.

Detta problem löste vår Tommy Åberg med att han på kort varsel åtog sig att i istället för vid medlemsmötet 27 oktober prata om testamente och framtids fullmakter m.m. Detta gjorde han på ett fördömligt och pedagogiskt sätt. Åtskilliga frågor kom upp som han gav tydliga och informativa svar på.

En intressant sak gällande testamenten som för de flesta var en nyhet. Man kan lämna sitt testamente till Begravningsbyrå som är medlem i Begravningsentreprenörernas Riksförbund, denna meddelar till Skatteverket att det finns ett testamente avseende vederbörande.

Mycket givande och informativt.

Kenneth.

### Ny medlem.

Vår förening utökades vid mötet 29 september med en ny medlem. Bo Andersson född 1941, med sina rötter och uppväxt på Gårda. Under 40- och 50-talet bodde Bo på Floragatan 3, flyttade sedan till Brusewitzgatan 3. Han har även bott i S:t Paulibacken, i Floda och i Gråbo. Numera är han bosatt i Skärhamn. Bo blev enhälligt invald och hälsades välkommen till vår förening.

Kenneth.

### Jubilarer under hösten 2021.

Elva av våra medlemmar har under hösten firat jämna år.

Brita Lundblad	19 december	95 år
Anita Johansson	21 augusti	85 år
Gustav Ingemar Olsson	12 september	85 år
Berit Benjaminsson	13 september	85 år
Jan-Erik Johansson	4 oktober	85 år
Åke W Califf	9 november	85 år
Bruno Wikman	11 november	85 år
Rolf Mjölner	10 augusti	80 år
Asta Jonsson	25 augusti	80 år
Göran Knutsson	13 november	80 år
Kjell Tuvemark	22 augusti	70 år

**Ett GRATIS i efterskott till dessa jubilarer!**

Styrelsen.



## Medlemsmötet 27 oktober.

Polismakten på besök. Vid detta medlemsmöte gästade Robert Björklund oss. Han är kommunpolis i Lokalpolisområde Nordost. Robert har varit polis i 30 år. Han började i Gamlestaden sedan har det blivit Kortedala och Hjällbo som varit hans arbetsområde. Han informerade om olika knep som bedragare kunde använda sig av för att komma åt våra pengar och värdesaker.



Robert Björklund

Han poängterade särskilt hur viktigt det är att aldrig uppge sitt BankID eller öppna sin bankdosa på anmodan av någon som ringer om det ena eller andra. Banker och myndigheter ringer aldrig, de meddelar sig per post.

Robert informerade även om hur mycket uppgifter bedragare kan få fram via nätet.

Det är viktigt att vara misstänksam, ha alltid handväskan stängd på magen och plånbok i framficka eller innerficka. Vid användande av bankkort håll uppsikt bakåt, det kan stå någon med oärligt uppsåt för att se koden eller försöka nappa åt sig pengar.

För att få bra tips rekommenderade Robert att man kan gå in på Polisens hemsida; [www.polisen.se](http://www.polisen.se). Vi tackar för intressanta och nyttiga tips om hur vi ska skydda oss mot oärlighet. Robert Björklund avrundade det hela med att berätta att hans svärfar var Gårdapojk.  
*Kenneth.*

## Mötesdeltagande 27 oktober.

Det var mycket god uppslutning på detta medlemsmöte, totalt 37 personer. På detta medlemsmöte kunde med glädje notera ytterligare sju nya medlemmar:

Anette Frisk	Yvonne Selander
Agneta Carli	Anna-Lena Carli
Anita Nicklasson	Gunvor Spjelkavik
Per Åke Spjelkavik	

Dessa nya medlemmar hälsar vi varmt välkomna till vår förening.  
*Styrelsen.*

## Gårdalunken!

Gårdalunken startar för vårterminen 2022 tisdagen 4 januari kl. 10.00. Man behöver komma lite tidigare för kl. 10.00 lämnar vi Gårda-BK stugan för lunkandet. Vi fikar 10.45 fram till cirka 11.30.

Välkomna!  
*Anndess.*

## Nya kontaktuppgifter?

Har Du ändrat adress, bytt mobilnr, eller ändrat/skaffat e-mail adress. I så fall är vi tacksamma om Du meddelar detta till vårt medlemsregister. [johnsson.ke@telia.com](mailto:johnsson.ke@telia.com) eller via SMS meddelande 0702-213773. Det går också bra att meddela någon i styrelsen.

*Kenneth.*

## Kallelse till årsmöte 2022!

**Årsmöte.** Du kallas till föreningens årsmöte. Detta kommer att hållas i Nya Lundenskolans aula.

### Onsdagen 23 Februari 2022, kl 19.00.

Dagordning och årsmöteshandlingar kan rekvideras från sekreteraren Kari Johansson via e-mail: ([kajo1948@gmail.com](mailto:kajo1948@gmail.com)), eller via mobiltelefon 0701-48 95 63.

### Välkomna!

Det vid årsmötet beslutade stadge tillägget kan rekvideras från vår sekreterare Kari Johansson via e-mail: [kajo1948@gmail.com](mailto:kajo1948@gmail.com) eller Tel: 0701-489563.

*Styrelsen.*

## AW Bagar'n.

Med anledning av artikeln om AW Bagar'n i förra numret av Gårdafolket. Hade även jag anknytning till AW Bagar'n.

Då jag var liten grabb bakade de inga wienerbröd. Åldersskillnaden på Kenneth och mig är cirka nio år och utvecklingen hade ju verkligen gått framåt på de åren.

När mamma sände mig till bageriet bakade de bara matbröd som kom glidande i en "plåt ränna" utan emballage. Distributörerna hade vita handskar när de packade in limporna i en skåpbil alternativt motorcykel med sidovagn. "Butiken" hade ingång från gården genom porten på Lärkgatan. Någon ingång från Södra Gubberogatan minns jag inte.

Fastighetens pannrum känner jag väl till. Vi var tre ynglingar som bildade en trio för att spela dansmusik. Förutom undertecknad så var det Arne Magnehag, (tidigare Magnusson) och Agge Dahlkvist, (jag är inte säker på efternamnet). Agges pappa var vicevärd för fastigheten, de bodde på Södra Gubberogatan i anslutning till AW Bagar'n. Nu blev det inte mycket av denna trio som bestod av klarinett, dragspel och trummor. Agge gick dock längst. Han ryckte in i Malte Johnsson orkester när Arne Milefors hade ledigt.  
*Text Roy Johnsson*

## Seniorgymmet har dragit igång.

För information meddelas att Seniorgymmet på Kaggeleds Äldreboende drog igång 1 november 2021 efter pandemiuppehållet. (Beslutet att inte husera Gymalliansens pengar påverkar inte de medlemmar som vill utnyttja denna kostnadsfria möjlighet). GGPF:s medlemmar är välkomna. Varje besök max en timma (inkl. ombyte och ev. dusch). Början jämna klockslag mellan 08.00 – 16.00 vardagar. Antalet besökare är maximerat till tre personer per tillfälle. Det kommer att bli fler när smittoläget blivit bättre.

Anndess.

## Pastiller på Lärkgatan.

Vi talar om åren kring 1950.

Carl Särner, gamle chefen för chokladfabriken Turion, kom ofta stretande uppför Lärkgatan. Med ålderns rätt hade han lämnat över ansvaret för fabriken till sonen Gösta Särner. Men kunde väl inte låta bli att ta sig en spatsertur från sin villa i Örgryte för att besöka sitt gamla företag.

För oss ungar kunde det löna sig att hälsa artigt på den välklädde farbrorn. Ty han hade ständigt en påse pastiller ur Turions sortiment i fickan, som han bjöd oss på.

Inga delikatesser precis. Kanske en honungs- eller Emser karamell. Men vi var inte bortskämda. "Turions bröst-karameller med honung sades lindra vid förkylningar".

Turion fabriken var på den tiden det enda större företaget på Södra Gubberogatan. En praktigt fyrvåningsbyggnad med Turion skylt på taket, denna syntes över halva Göteborg.

Genom den goda lukten av choklad eller karameller som strömmade ut från fabriken, kunde vi i grannskapet ana vad som just då tillverkades.

**Oväsen i berget.** En gång hördes starkt oväsen från fabriksområdet. Detta pågick timme efter timme under flera dagar.

De borrar i berget efter vatten, fick vi veta. Saken var den att man vid chokladtillverkning inte ville använda klorerat kommunalt vatten, utan eget från berggrunden. Så lärde jag mig att det finns grundvatten även nere i berg.

**Dramatisk natt.** Men det bjöds även på dramatik. Spännande för oss på första parkett. I en intilliggande träkåk förvarades askar och annat emballage för Turions produkter. Sent en kväll, jag tror det var 1951, väcktes vi som bodde på Södra Gubberogatan 17 och 19 av rop och larm.



Foto; Vänersborgs Museum.

Turions papperslager hade börjat brinna. Brandkåren var på plats. Först rök det mest ur några fönster. Sedan flammade lågorna upp och huset blev totalförstört.



Bild GGPF:s bildarkiv.

Turion som företag finns inte längre. Inte Lärkgatan heller. Och inga barn i området att bjuda på karameller. Men Turions tegelbyggnad står ännu stadig och har fått sällskap av en skara kontorshus. På gatan finns i dag 54 företag av varierande storlek.

Sune Tholin.

## Kalendarium för våren 2022.

Förhoppningsvis kan vi nu återgå till ordningen och ha våra medlemsmöten sista onsdagen i varje månad med början januari och sista mötet i april.

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 26 JANUARI.

**"Sista Skriket".** Underhållning med Fyra amatörmusiker som inriktat sig på 60-talsmusik i form av rock, country och svensktopp. Spelglädje och välkända melodier för "mogen" ungdom

### ÅRSMÖTE ONSDAGEN 23 FEBRUARI.

Se separat kallelse på sidan 4.

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 30 MARS.

**"Vad är vitsen med vitsen?"**. Ulf Benkel, författare och journalist. Berättar om vad som utmärker en bra ordvits och varför några tycker bättre om de sämsta vitsarna. Vad kommer det sig att Göteborg är så förknippat med denna sorts ordvits. Givetvis bjuder Ulf på många exempel på både bra och mindre bra vitsar.

### MEDLEMSMÖTE ONSDAGEN 27 APRIL.

Optiker Stefan Vogelberg informerar om hur ögonen kan ändras på grund av åldern och hur synen kan påverkas av diabetes. Stefan har Masterexamen samt utbildning inom diabetes.

Detta medlemsmöte är det sista för våren.

## VÅRPROMENAD.

En promenad på Gårda under våren är under planering. Start vid Underåsskolan och sedan en rundvandring med ett stopp vid Remfabriken sedan avslutar vi med fika i vår föreningslokal i Karbiden, Fabriksgatan 38 - 42. Detta kan vi genomföra endast om vädrets makter tillåter. Preliminärt datum onsdagen 18 maj. Tidpunkt meddelas vid medlemsmötet 27 april.

/Styrelsen.

## MEDLEMSAVGIFTEN.

Då har vi lämnat 2021 bakom oss och har 2022 framför oss. Detta innebär att det är dags att betala in medlemsavgiften. Avgiften för år 2022 är oförändrad; Minst **200 kronor**.

Naturligtvis är en extra slant välkommen till nytta för föreningens verksamhet. Men givetvis är även miniavgiften på 200 kronor välkommet.

Summan sättes in på föreningens konto:

**Plusgirot 42 55 82 – 4, helst före februari månads utgång.**

*/Kassören.*

## Medlemsmötet 24 november.

### Firande av Gårda flickornas 75 års jubileum.

På detta medlemsmöte firades **Gårda flickornas 75 års jubileum**. Visserligen ett år försenat p.g.a. pandemirestriktionerna som rådde under 2020.

38 av våra medlemmar kom till denna festiviteten. Ann-Britt Karlsson och Eva Sandqvist hade lagt ner ett enastående arbete och engagemang för att arrangera detta lyckade "kalas".

Ordförande Tommy Åberg hälsade alla hjärtligt välkomna och lämnade över ordet till Eva Sandqvist.

Eva och Ann-Britt visade några intressanta bildcollage som de tillsammans iordningställt dagen till ära. Dessa bestod av foton och tidningsurklipp från det att Gamla Gårda flickor bildades 1945.



Eva berättade att Gamla Gårda flickor (GGF) när bildades 1945 var den första kvinnliga föreningen i Göteborg. Föreningen bestod av 200 medlemmar när den var som störst. Gamla Gårda flickorna hade även en sångkör som 1981 hade ett framträdande på ett av Stena Lines Danmarksfartyg. Det arrangerades även en välbesökt loppmarknad på Munkebäckskolan på detta år. Ann-Britt Karlsson fyllde på att under åren har GGF även arrangerat hattparad och mannekänguppvisning. 60 års jubileet firades på Göteborg Brandstation (Räddningsverket) på Gårda.

Vår alldeles egna trubadur och entertainer Morgan Hermansson underhöll med sin gitarr och varierande låt repertoar. Dagen till ära serverades det en lyxtallrik med allehanda välsmakande



*Morgan Hermansson in action.*

läckerheter. Festligheterna avslutades med kaffe och hembakad tårta samt sedvanlig lottdragning. Flickornas afton förflöt med en mycket god stämning och mycket "gött tjöt" som alltid när vi

träffas. Ett stort tack till Er som engagerat sig med detta trevliga 75 års firande.

*Text och foto; Kenneth.*

## En ny stadsdelsbok utgiven.

Författaren Roger Andersson som även skrivit "**Boken om Gårda**" har under hösten givit ut en ny bok. Den heter "**Krokslätt i Örgryte**". Här har Roger samlat bilder och material om dessa stadsdelar.

Vid utgivandet skänkte han ett exemplar via Anders Lundberg till Gamla Gårdapojkar och Flickor. Vi tackar Roger Andersson för denna gåva. Boken kommer att finnas i vår klubblokal på Karbiden.

*Styrelsen*

## Avlidna medlemmar under 2021.

Det har kommit till vår kännedom att några av våra medlemmar tyvärr lämnat oss under 2021.

Det har sänts minnesgåva till dessa:

	Medlem år.	Avled.
Stig Wejlerud	1982	Jan.
Tage Särnwald	1980	Febr.
Agne Arvidsson	2012	Mars
Dick Asplund	2005	Mars
Jan Samuelsson	2017	April
Leif Lagerlöf <b>Hedersmedlem</b>	1992	Maj
Maj Britt Högström	1996	Juni
Leif Wirén	2008	Dec.

***Vi skänker en extra minnestanke till dessa!***

*/Styrelsen.*



## En Gårdapojke och Världsmästare.

Min fru Inger och jag brukar vartannat år åka till Helsingborg för att bl.a. gå på Fredriksdalsteatern och även besöka Helsingör. Denna gång hade vi ett annat mål, nämligen en träff med min gamle klasskamrat Lennart Blomdahl eller "Blomma" som han kallades bland oss kompisar. Lennart har liksom jag gått i alla tre Gårda skolorna, Gamla-, Nya Gårda samt Odinsskolan.

Han bodde på Soldatvägen 7, närmast järnvägen. Sina 5-6 första levnadsår levde Lennart med sin mamma, han har aldrig sett sin biologiska far. Det första Lennart sa vid vårt samtal var att den bästa människan han träffat var hans mor. Han beskrev henne som något mellan Astrid Lindgren och Moder Teresa. Varje morgon satte hon honom på cykeln och cyklade till "kindergarten" på Uddevallagatan i Bagaregården där han tillbringade dagarna. Hon fortsatte sedan till sitt arbete på SKF. Han hade också två mostrar som bodde på samma gård, vilket underlättade för mamman. Så småningom kom en ny man in i familjen Blomdahl och Lennart fick en pappa och senare också en lillebror,

Lennart var mycket lovande i alla bollsporter, fotboll, handboll och bordtennis, men det var en händelse som skulle avgöra mycket. Året var 1953 och Lennart spelade som 14-åring bordtennis i Ik Wasahofs A-lag. Efter en förlust med 2-6 gick spelarna ledsna genom centrala Göteborg. De gick förbi en biljardhall och någon föreslog att de skulle gå in. Atmosfären och doften av paraffin och krita i hallen påverkade Lennart som bestämde sig för att prova på biljard på allvar. Det visade sig snart att han hade oanade anlag för biljardsporten. Inom de närmaste tio åren blev han dominant i Sverige.

I slutet av 50-talet träffade han sin blivande fru Berit. De gifte sig 1960. Ett par år senare kom första barnet, en pojke, Thorbjörn och efter ytterligare fem år en flicka, Eva.



Lennart in action..

Thorbjörn som praktiskt taget växte upp i en biljardhall blev Sveriges genom tiderna bästa biljardspelare inom grenen Trevallars Carambole. Genom goda kontakter fick Lennart ett erbjudande om att öppna en egen hall i Helsingborg. Året var 1973 och familjen Blomdahl flyttade till Helsingborg

och de stod själva för driften av hallen. Efter ca tio år avyttrade de hallen.

Samtidigt som Lennart spelat biljard på världselitnivå arbetade han som processarbetare inom kemisk industri, ställningsbyggare, lastbilschaufför och byggnadsarbetare.

Lennarts imponerande karriär spänner över nästan 50 år. Han blev tvungen att sluta spela p.g.a. att ena handen började darra. Han ville inte vara vid bordet med darrande händer.

Hans karriär kan sammanfattas så här:

**Världsmästare 2 gånger i 2-mannalag,**

tillsammans med sonen Thorbjörn. Trevallars Carambole.

**Europamästare i singel 1 gång.**

Trevallars Carambole

**Svensk mästare 27 gånger,**

Olika grenar.

**Förklaring:** Trevallars Carambole spelas av två spelare (en mot en) på ett biljardbord utan hål. Spelet går ut på att spelaren med sin spelboll skall träffa de båda andra bollarna. Spelbollen måste även träffa minst tre vallar innan den träffar den sista bollen. Ordningsföljden är oväsentlig, man får träffa vilken boll man vill först, och även träffa vallen före eller efter första bollträffen. I början gällde grenarna Dansk Kägel och Pool för att sedan gå över till Trevallars Carambole, som betecknas som den svåraste grenen inom biljardsporten.

Lennart har spelat stora tävlingar över hela världen och jag vill gärna berätta om en av dessa.

EM i Trevallars Carambole 1989 avgjordes i Viersen som ligger i dåvarande Väst Tyskland. Sonen Thorbjörn deltog också och gick enkelt vidare till finalspelet, det vill säga de 16 bästa spelarna, men Lennart kvalificerade sig som 16:e och sista man. Fransmannen Ritchard Bitalis slog ut Thorbjörn i semifinalen och gick till final. Lennart som tidigare i tävlingen haft problem, gick till final mot Bitalis, han spelade strålande och vann klart.



Lennart Blomdahl

Några månader senare föll muren och tyskarna i öst återfick friheten. Lennart har en stark känsla för social rättvisa och han brukar säga att vi kan vara glada att vi är födda i och lever i Sverige. Han är generös mot de hjälporganisationer som brukar höra av sig. Lennart och hans fru trivs bra i den lilla kommunen Bjuv i Skåne. Där bor också dottern Eva. De träffas gärna på fredagarna och då gäller gamla filmer, gärna med Peter Sellers som är en favorit.

/Dennitz Fredriksson

## En hyllning till GÅRDA!

I samband med Gårda flickornas 75 års jubileum sjöng och spelade Morgan Hermansson bl.a. en sång om GÅRDA. Jag fick texten av Morgan för att publicera denna i vårt medlemsblad:

### GÅRDA!

Musik och text: Hoagy Carmichael och Stuart Gorrell.

Svensk text: Anders Aldgård. Idé: Thomas Darelid.

### GÅRDA

### GÅRDA

*Så'n romantik*

*Ingen del av stan'*

*Är väl Gårda lik.*

*Jag menar: GÅRDA,*

*GÅRDA*

*Ren nostalgi*

*Gammalt möter nytt*

*I härlig harmoni.*

*Ja, du var ett fint gammalt stråk*

*Byggt av trä var varje kåk*

*En skön fläkt från flydda tider*

*-Änn finns idyllen kvar.*

*Kära GÅRDA,*

*GÅRDA*

*Ger stan' dess färg*

*Där vi Mölndalsån*

*Mellan Stampen och Liseberg.*

*Förr du var en rätt så mörk plats*

*Nu du har ett Ellysépalats*

*Gårdahallen dit vagnen går*

*Av gårdagen bär spår.*

*VÅRDA*

*GÅRDA*

*Med sin atmosfär*

*Där vid Mölndalsån*

*Mellan Stampen och Liseberg*

*Ja, det är GÅRDA som*

*Ger hela stan' dess färg.*

*Kenneth.*

## "Gran krigen" mellan Gårda och Lunden.

*En vinterberättelse från en Lunden flicka.*

I mitten på januari när julgranarna slängdes ut på gårdarna blev dessa snabbt omhändertagna av pojkarna i stadsdelarna. Lunden pojkarna samlade ihop granar och släpade dessa till Slätten. Efter några veckor hade man byggt en stor hög av granar som skulle bli till Lundens påskbrasa.

Brasan växte för varje dag och bevakades noga av pojkarna i samband med att de var i duvslagen som fanns däruppe.

En av dessa Lunden pojkar var min pappa (född 1932). Han var en av de som på tisdagen före påskafton upptäckte att nära hälften av de gamla granarna saknades. Spåren av barr kunde lätt följas nedför berget och vidare till järnvägsövergången vid Kobbarnas väg.

Nästa dag samlades ca 40 Lunden pojkar vid Lagerströmsplatsen. Med bestämda steg och



*Lagerströmsplatsen.* hämnd i blicken tågade de till Norra Kustbanegatan där drabbade de samman med minst lika många s.k. "Gårdabusar" i ett vilt slagsmål.

Granarna fick Lunden pojkarna inte tillbaka, kanske de redan var uppeldade eller lagda på Gårda pojkarnas påskbrasa.

*Text: Annete Larsen, Foto GGPF:s bildarkiv.*

*Red:s kommentar: I Lunden kallades vi på Gårda för "Gårda busar", och vi på Gårda kallade de i Lunden för "Lunden busar". Detta med samlande av utslängda granar till påskbrasor förekom även under 60: talet,*

Vi på **GÅRDAFOLKET**:s redaktion hoppas Du har haft en stunds trevlig läsning i vintermörkret. Ett stort tack till de bidrag vi fått in för att kunna göra detta nr vårt medlemsblad. Samtidigt vill vi önska Er alla en

***Riktigt God Fortsättning på 2022!***

Vi träffas på våra medlemsmöten.

Medlemsbladet **GÅRDAFOLKET** för

***Föreningen Gamla Gårdapojkar & Flickor***

**Redaktion:**

Kenneth Johnsson:

Tel: 0702-213773

johnsson.ke@telia.com

Krister Welin:

Tel: 0760-338543

[kristerwelin@hotmail.com](mailto:kristerwelin@hotmail.com)

**Address:**

**Fabriksgatan 38 - 42**

**412 51 Göteborg.**